



Peperclip

**informatieblad van de OVG
27e jaargang nr. 4 • 22 juli 2018**

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt het zomernummer van de Peperclip. De redactie dankt vertrekkend redactielid Nelleke van Vliet voor haar zorgvuldige inzet voor de Peperclip. Wij zijn Nelleke ook zeer erkentelijk voor de manier waarop zij ons heeft ingewerkt.

De zomer is het seizoen om de natuur in zijn volheid te beleven. Onze dagelijkse werkzaamheden laten we even voor wat het is in deze periode van weggaan of thuisblijven. Zo komen we tot vertragen, onthaasten en dagdromen.

Ook in de zomervieringen staan dromen centraal. Door Bijbelse dromen te spiegelen aan onze eigen dromen willen we proberen zingeving en dromen weer met elkaar te verbinden, ons besef van de werkelijkheid te verruimen en ons bewust te worden van hoe de wereld óók zou kunnen zijn. Wij mensen mogen dromen dromen en vergezichten zien...

We mogen lezen over een bijzonder mens, het in memoriam van Archie James, onlangs overleden.

Over de zakelijke besommeringen van het bestuur, een interessant verslag van de workshops communicatie, een terugblik op de Inlia-viering, een 'save the date', een verhuisbericht, een bedankje, de pepertuin, een mooi verhaal voor de kinderen. En zo nog meer..

Wij wensen jullie tijdens het lezen van dit nummer veel inspiratie. En vooral een dromen-rijke zomer.

Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma en Hugo Boonstra

OVER KOMENDE VIERINGEN (1)

DE ZOMERVIERINGEN – 22 JULI t/m 2 SEPTEMBER 2018

thema: Draag mijn droom als levensteken

Van 22 juli t/m 2 september worden in de Pepergasthuiskerk zomervieringen gehouden: korte sobere vieringen die naast gedachten ter overweging vooral ook veel rust, ruimte en stilte willen bieden. De zomervieringen van dit jaar gaan over dromen. Onder het motto 'Draag mijn droom als levensteken' staat elke week een Bijbelse droom centraal die ons bewust kan maken van onze eigen dromen, een spiegel kan zijn voor onze eigen verlangens en ons een beeld kan voorhouden van hoe de wereld óók zou kunnen zijn.

Achtereenvolgens komen de volgende dromen aan de orde:

<i>datum</i>	<i>titel van de viering</i>	<i>dromen van</i>	<i>lezing</i>
22 juli	Vraag wat je wilt	Salomo	1 Koningen 3: 5-15
29 juli	Vertrouw op de Eeuwige	Gideon	Rechters 7: 1-16
5 augustus	Er is nog zomer	Farao	Genesis 41: 1-7
12 augustus	Opstaan	Jozef en Paulus	Genesis 37: 5-11 Handelingen 16: 9-10
19 augustus	Alles wordt nieuw	Jesaja en Johannes	Jesaja 2: 1-5 Openbaring 21: 1-4
26 augustus	Liefde zonder voorwaarden	Jacob	Genesis 18: 10-22
2 september	Huis in ons	Nebukadnezar	Daniel 2: 31-44

Tijdens de zomervieringen is er geen oppas voor de allerkleinsten, maar er is wel een eigen 'zomerviering' voor de kinderen vanaf 4 jaar. Ook is er geen koor en geen cantor om ons bij het zingen te ondersteunen, maar gelukkig is er wel elke week een pianist. De liederen die gezongen worden zijn afkomstig uit 'Zangen van Zoeken en Zien' (ZZZ). Zij staan NIET afgedrukt in de liturgie. U dient dus behalve een liturgieboekje ook een ZZZ-bundel mee te nemen de kerk in. Wilt u het boekje na afloop van de viering weer terugleggen op de stapel?

OVER KOMENDE VIERINGEN (2)

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DE ZOMERVIERINGEN

Dromen en visioenen in de Bijbel

In het Oude Israël geloofde men dat dromen afkomstig waren van God. God gebruikte dromen om zijn wil aan mensen bekend te maken, niet alleen aan profeten (Numeri 12:6) en koningen (1 Samuel 28:6), maar ook aan gewone mensen (Job 33:15-16).

Daarbij kunnen we twee soorten dromen onderscheiden:

Gewone dromen, waarin God direct tegen mensen spreekt. Een voorbeeld is de droom in Mattheüs 1:20, waarin een engel een boodschap doorgeeft aan Jozef.

Symbolische dromen, die vaak alleen maar door professionele droomuitleggers konden worden uitgelegd. De dromen van de schenker en de bakker in Genesis 40:5-19 zijn voorbeelden van symbolische dromen.

Niet aan alle dromen wordt in de Bijbel waarde gehecht, sommige dromen zijn betekenisloos (zie Prediker 5:6). Alleen dromen die mensen in een hechtere relatie met God brengen, worden gezien als openbaringen van God. Ook valse profeten beroepen zich op hun dromen, ze zouden die van God gekregen hebben. Maar volgens de echte profeten zijn die dromen leugens (Zacharia 10:2).

Ook in het Nieuwe Testament worden dromen beschouwd als een communicatiemiddel van God. Maar anders dan in het Oude Testament wordt de betekenis van een droom in het Nieuwe Testament altijd onmiddellijk gegeven, ook als dromen een symbolische inhoud hebben. De nadruk ligt steeds op de boodschap, minder op de droom zelf. Die boodschap is vaak verbonden met Gods redding van de mens door Jezus Christus.

In de evangeliën komen we dromen vooral tegen in de verhalen rondom Jezus' geboorte. Jozef wordt bijvoorbeeld in een droom gewaarschuwd dat hij naar Egypte moet vluchten. In het boek Handelingen zijn dromen en visioenen een teken dat God in de kerk aanwezig is door de heilige Geest.

Dromen worden in de Bijbel vaak in verband gebracht met visioenen (Joël 3:1). God gebruikt beide om een boodschap aan mensen door te geven. Toch is er in de Bijbel verschil tussen een visioen en een droom. Een droom is een voorstelling die altijd plaatsvindt tijdens de slaap, terwijl dat bij een visioen niet het geval hoeft te zijn (zie echter het 'nachtelijk visioen' in onder andere Daniël 2:19): een visioen kon ook optreden als een extatische ervaring (de profeet is dan 'in vervoering').

OVER KOMENDE VIERINGEN (3)

Dromen en visioenen nu

Anders dan in de Bijbelse tijd, speelt God tegenwoordig niet langer een rol in onze uitleg van dromen. In de laboratoria waar onderzoek wordt gedaan naar hersenactiviteit tijdens dromen en lichamelijke reacties worden gemonitord, spelen religie en zingeving geen enkele rol in de verklaringsmodellen. Dromen zijn daar teruggebracht tot fysiologische processen.

Dat betekent niet dat dromen niet meer belangrijk zijn voor mensen. Veel mensen dagdromen graag. Soms glijden onze geesten zomaar even weg uit het dagelijks bestaan, om te belanden op een terrasje in Parijs of we bedenken hoe het is om volgend jaar met pensioen te zijn of eindelijk dat zwemdiploma te halen. Deze 'visioenen', deze 'dromen-terwijl-we-wakker-zijn', komen voort uit onze verbeeldingskracht en hoogstpersoonlijke verlangens.

De dagdromen hebben niet perse betrekking op de werkelijkheid en kunnen zowel positief als negatief worden ingevuld. Sommige dagdromen zullen waarschijnlijk nooit echt werkelijkheid worden. Toch vinden we het prettig om ze te dromen.

In de Zomervieringen willen we het 'uitspelen' van dit soort scenario's in onze hoofden, dit 'wegdromen', verder uitwerken. Want de verbeelding die we gebruiken voor onze persoonlijke dromen, kunnen we ook inzetten om ons voor te stellen dat we koning Salomo zijn of juist een zwarte student die voor het eerst aankomt in de stad. We kunnen net doen alsof we Jacob zijn of misschien een welzijnswerker die is achtergebleven in een uitgestorven stad, Paulus of een buschauffeur die tevreden zijn rondjes rijdt, Nebukadnezar of een vlinder die zijn vleugels uitslaat hoog in de lucht... Als we ons voorstellen dat we iets of iemand anders zijn, dan worden onze dromen oefeningen in empathie en een manier om relaties met de wereld om ons heen aan te gaan en op te bouwen. Door Bijbelse dromen te spiegelen aan onze eigen dromen willen we proberen zingeving en dromen weer met elkaar te verbinden, ons besef van de werkelijkheid te verruimen en ons bewust te worden van hoe de wereld óók zou kunnen zijn.

U wordt allen uitgenodigd dit experiment in het 'laboratorium van de Peper' mee te beleven.

Namens de voorbereidingsgroep,
Annemieke ter Brugge en Ineke Molenkamp

OVER KOMENDE VIERINGEN (4)

ZONDAG 9 SEPTEMBER '18.

thema: 'IkZalErZijn'

Dat Jij Er Bent!

Een aanroep, een verrassend en een mystiek besef, samenkomend in één Naam: dat vieren we deze zondag. Het Woord helpt ons. Wat zegt Mozes over IkZalErZijn? Welke beelden gebruikt Jezus, als Hij zegt: 'IkBen'? Hoe kunnen deze woorden ons dichterbij ons Godsbesef brengen? We zingen het nieuwe lied 'Ik zal er zijn is Uw Naam, zo wil ik zijn bij de ander.' Schouwen met Gods ogen, leven in de Geest van de Naam: dat wordt in het lied overwogen. We vieren om uiteindelijk weggezonden te worden: 'Ga met God.'

Chris Fictoor.

ZOMERKLOOSTER

op woensdag en zaterdag
van 17 tot 18 uur
in juli en augustus

MARTINIKERK, ingang Martinierkhof 3

Geopend vanaf 16.45 uur

Om 17.00 uur gaat de deur dicht en begint het getijdengebed, een psalm, een lied, een Bijbeltekst en stilte.

Na 17.30 uur is er koffie/thee en mogelijkheid tot ontmoeting en gesprek, of om stil te zijn en een kaars aan te steken.



MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (1)

In Memoriam Archie James 1945-2018

Archie was een gelovig, spiritueel mens, gedoopt en opgegroeid in de Methodist Church op het Nederlandse deel van Sint Maarten. Archie had een hekel aan dogma's en was wars van instituties die anderen uitsloten. Het ging hem om mens te zijn met en voor elkaar, om elkaar bijstaan, om verbinden en ontmoeten. In de ontmoeting met de ander, daar gebeurde God voor hem.

Als je hem vroeg, 'waar geloof jij dan in?', dan kwam er geen antwoord maar een heel gesprek, over het leven, over waar het in het leven over zou moeten gaan. Als hij iets vertelde over zijn geloof dan was dat in concrete termen hoe mensen zich tot elkaar verhouden, geïnspireerd zijn door...Ja, door wie?

Misschien wel door de mensen zelf. En soms ook door mensen als de oude dominee Schuller van Hour of Power, Eugen Drewermann of Karen Armstrong. Van de laatste spelde hij haar boek over compassie.

Een treffend beeld van Archie is: Archie die een bladzijde las, het boek omgekeerd opengevouwen op zijn borst legde, met duim onder zijn kin en wijsvinger langs zijn gezicht zijn hoofd ondersteunde en de ogen sloot. Dan overdacht hij de tekst, dan dacht hij na.

Het resultaat daarvan was dat hij in gesprekken wérkelijk iets toevoegde. Zoals ook in de Pastoraatsgroep waar hij jaren deel van uit maakte. Hij luisterde, en nadat een onderwerp uitgebreid was besproken, gaf hij een aanvulling die zó wezenlijk was dat alle eerdere besprekingen overhoop werden gehaald. Dan ontstond een verdieping die nieuwe inzichten gaf. Het maakte verschil in het inhoud geven aan troost of bemoediging van de Ander; werkelijk uitreiken naar de mens die tegenover je bent. Omdat die zich geborgen mag weten en zich Mens kan voelen.

Samen vieren, koken, een maaltijd delen aan een dis, swingen, kletsen. Het was voor Archie niet zomáár (hij legde zelf de klemtoon bewust anders). Voor hem bestónd de ontmoeting met de ander er uit die Ander te laten weten er te mogen zijn.

De eerste zondag na Archie's overlijden begon met *one of his favourite hymns*: Bless the Lord my soul and bless God's holy name. Bless the Lord my soul who leads me into life. (*Taizé*)

Mariëlle Thorbecke en Ale Bakker

"We hebben een natuurlijk vermogen voor zowel compassie als wreedheid. We kunnen de nadruk leggen op die aspecten in onze tradities – religieus of seculier – die spreken van haat, uitsluiting en achterdocht, óf we kunnen de aspecten ontwikkelen die de nadruk leggen op de onderlinge afhankelijkheid en de gelijkheid van alle mensen. De keus is aan ons." Karen Armstrong, *Compassie* (2016)

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (2)

30 jaar Charter van Groningen: een terugblik

In het weekend van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni werd op gepaste wijze stil gestaan bij het 30-jarig bestaan van het Charter van Groningen en bij de stichting Inlia.

Dit lustrum was geen reden voor een feestje, tenslotte zijn er nog steeds veel vluchtelingen die met gammele bootjes de zee opgaan, op zoek naar een veilige toekomst. Wel was het reden om stil te staan bij deze problematiek.

Op zaterdag 7 april werd een begin gemaakt met de activiteiten. Toen werd in de Doopsgezinde Kerk in Groningen een Charterkaars ontstoken aan de brandende Paaskaars door kerken uit de stad die het Charter van Groningen hadden ondertekend. Deze kaars werd daarna in de eigen viering opnieuw ontstoken. In de loop van de weken werd overal in Nederland een Charterkaars ontstoken in de verschillende vieringen. Al deze kaarsen zouden dan in de slotviering op 24 juni branden in de Martinikerk. In de Pepergasthuiskerk is de Charterkaars in de viering van 3 juni ontstoken aan de Paaskaars.

In het weekend van 23 en 24 juni vonden er allerhande activiteiten plaats. Zo was er in de Open Hof een expositie over de eerste kerkasielen in Groningen, in de Doopsgezinde Kerk. In de Martinikerk was een expositie over het werk van Inlia en het Charter van Groningen. Ook was er een lezing door de dokter van Lampedusa en kon je met 40 mensen op een bootje door de Groningse grachten varen. Een bootje waarmee normaal gesproken ongeveer 200 mensen de overtocht over een woelige zee maken.

Op zondag 24 juni werden de activiteiten afgesloten met een viering die was voorbereid door het Studentenpastoraat en Inlia. Toen ik de kerk binnenkwam ontstak ik onze Charterkaars aan een andere kaars en zette hem neer bij de overige Charterkaarsen. Daarna was het zoeken naar een plekje, want de kerk was aardig vol met mensen uit heel Nederland en uit het buitenland. Helaas heb ik maar één Pepergangster gezien, maar er waren ook zoveel mensen. Misschien hadden we ook moeten besluiten onze eigen Peperviering te laten vervallen?

De viering werd geleid door meerdere voorgangers, waaronder een dominee van het Studentenpastoraat. Ook werd er door verschillende koren meegewerkt aan de viering, zoals de cantorij van het Studentenpastoraat en een Baptistenkoor. Mooi was ook dat de Tafelviering in een kring gehouden werd zoals men dat in de Studentenvieringen gewend is. Twee, soms drie rijen dik, gaf men aan elkaar de Vredeswens, en Brood en Wijn.

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (3)

Alles bij elkaar vond ik het een inspirerende viering waarin de hoop werd uitgesproken dat er ooit een dag zal komen dat Inlia niet meer nodig is, omdat er dan geen vluchtelingen meer zijn. Na afloop van de viering heb ik onze Charterkaars gedooft. Elders zal de kaars als teken van hoop opnieuw branden. Hier is al een goede bestemming voor gevonden.

Kees Sikkema

Bloemengroet

Margreet was blij met de bloemen die zij met Pinksteren kreeg

PINKSTEREN,
WIND VAN MEDELEVEN
WOEI MIJ TEGEMOET.
PARADIJSBLOEMEN KREEG IK
VLAMMEND RODE GROET,
OPENBLOEIEND TOT EEN FEEST,
TROOSTEND TEKEN,
TAAL VAN DE GEEST.

Met veel dank, Margreet Graaff

De Paaskaars

Dit jaar hebben wij de paaskaars mogen ontvangen als blijk van medeleven voor het afgelopen jaar. Daar zijn wij heel blij mee. De kaars heeft een plaats gekregen in de kamer van Seth in Beetsterzwaag, want hij vindt het fijn die in zijn buurt te hebben.

Seth Boonstra en Marijke de Bruijne

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (4)

Oproep / Gezocht: Webmaster/Contentbeheerder

Zoals bij de meesten bekend is heeft en gebruikt de OVG een website, zie www.ovg-web.nl Tot een jaar geleden werd de website beheerd en zo nodig aangepast door Wim Timmerman. Vanaf 2017 heeft Roel van der Steen het contentbeheer van Wim overgenomen. Wekelijks zorgt Roel ervoor dat content mutaties en kleine wijzigingen op de website worden uitgevoerd. Wim Timmerman is hierbij vraagbaak en hij vervangt Roel in vakantieperiodes. Wim wil graag stoppen met deze rol. Daarom zoeken wij nu een opvolger:

Wij zoeken iemand die -- bij afwezigheid van Roel van der Steen -- de rol van webmaster/contentbeheerder overneemt. Je hebt hiervoor geen speciale kennis nodig. Het is fijn als je het leuk vindt om met computers en internet te werken. Normaal gesproken kost het je 1 uur per maand, eigenlijk om kennis en ervaring op peil te houden. Als Roel van der Steen niet beschikbaar is -- in vakantieperiodes -- kost het je gemiddeld 1 uur per week. In deze backup-rol kun je met minimale inspanning van grote betekenis zijn voor de Pepergemeenschap.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Roel van der Steen: beheerder@ovg-web.nl

Verhuisberichten

Fre Wieringa is verhuisd van de Bordewijklaan naar het Groenensteinflat.

Helper Brink 61/158,
9722 EK Groningen

Margot Faber is verhuisd naar:
Rode Weeshuisstraat 51,
9712 ET Groningen
Tel. 050 – 5012860

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (5)

Wereldraad en Oikocredit

Dit jaar wordt aandacht besteed aan het feit, dat 70 jaar geleden de Wereldraad van Kerken werd opgericht. De Wereldraad was en is een belangrijk oecumenisch orgaan met veel studie en actie voor maatschappelijke situaties en problemen wereldwijd.

Een van de vele initiatieven, een heel succesvolle, is Oikocredit, de oecumenische ontwikkelingsbank. Deze bestaat ook al meer dan 40 jaar en draagt bij aan een betere samenleving in ontwikkelingslanden. Via de (micro-)kredieten van Oikocredit kunnen kleine ondernemers in die landen hun bestaan en dat van hun gezin verbeteren. Vaak betreft dit vooral vrouwen. Iedereen kan daaraan bijdragen door in Oikocredit te beleggen. (De Stichting OVG o.a. belegt al vanaf het begin een deel van de reserve in Oikocredit.) 'Beleggen' is niet meer dan uw spaargeld uitlenen, zodat het rendement oplevert. Dat is bij Oikocredit vooral sociaal rendement.

Vandaar de slogan 'Investeren in mensen'. Iets om een eens rustig te 'overwegen' in de zomer?

Voor informatie; www.oikocredit.nl

Luuk Boiten, werkgroep Einden der Aarde



!! SAVE THE DATE !!

Kom de plannen voor het nieuwe jaarrooster 'ontmoeten'. Nadere details volgen na de zomer, maar noteer alvast in je agenda: woensdag 19 september, 20.00 uur in de Columnakerk (Paulus Potterstraat 2).

Een avond die je niet wilt missen!

VAN HET BESTUUR (1)

Verkoop Pepergasthuis

Velen van u zullen al weten dat het Pepergasthuis door woningstichting Lefier te koop wordt aangeboden. Lefier geeft aan verlies te lijden op het monumentale complex en heeft het daarom in de verkoop geplaatst.

Volgens Lefier zijn er 'ontzettend veel reacties' van mogelijk geïnteresseerden binnengekomen. Zij krijgen allemaal de gelegenheid het complex te bezichtigen. De bezichtigingen zijn inmiddels geweest op 7 en 19 juni. Daarna kon een bod uitgebracht worden. Lefier beoordeelt het bod en verwacht op het eind van 2018 de overdracht aan een nieuwe eigenaar.

Het is bij het bestuur op dit moment niet bekend of de bezichtigingen ook tot concrete biedingen geleid hebben.

Voor de OVG heeft de verkoop geen directe consequenties. Het huurcontract dat wij met Lefier hebben, blijft van kracht bij de nieuwe eigenaar. Helaas heeft de verkoop wel geleid tot zorg onder bewoners van het hofje over wat hen mogelijk te wachten staat.

Uiteraard houden we u van het vervolg op de hoogte.

De toekomst van de Peper

Tijdens elke bestuursvergadering staat dit onderwerp op de agenda. We willen niet dat het rapport van de toekomstcommissie in een la verdwijnt.

Hoe is de stand van zaken nu m.b.t. de vier thema's uit het rapport:

1.Leren; 2. Vieren; 3. Dienen; 4. PR en Communicatie.

Het 'Leren' is binnen de Peper direct gekoppeld aan het Vieringenoverleg (VO). Hun plannen worden op 19 september a.s. gepresenteerd op een VO-groot, waarvoor iedereen uitgenodigd zal worden.

Op deze plaats kan al wel gemeld worden dat voor het eerste jaar aansluiting gezocht is bij wat door andere kerkgenootschappen in de stad al aangeboden wordt. Dat zal een leerhuis zijn dat vanuit de Nieuwe Kerk opgezet wordt.

OVG-ers kunnen daarbij ook aansluiten.

Het plan is om n.a.v. dit leerhuis twee Pepervieringen te organiseren.

Bij het VO kunnen maatschappelijke thema's aangedragen worden die zich lenen voor een leeravond binnen onze eigen gemeenschap.

VAN HET BESTUUR (2)

Het VO signaleert momenteel geen knelpunten t.a.v. het 'vieren'. Dat vindt het bestuur een verheugende constatering. We mogen er met z'n allen dankbaar voor zijn dat er elke zondag weer een groepje Pepergangers bereid is een viering voor te bereiden en uit te voeren, onder begeleiding van onze professionele krachten. Voorbereiders blijven nodig om te kunnen blijven vieren.

Peper Communicatie

Ten aanzien van de 'PR en Communicatie' zijn er al diverse concrete stappen gezet. In deze Peperclip zal de werkgroep daar zelf verslag van doen.

Het thema 'dienen' is misschien wel het lastigst vorm te geven binnen onze gemeenschap. Zeker als daarbij gedacht wordt aan de geïstitutionaliseerde caritas/diaconie van de andere kerken. Het bestuur heeft in ieder geval geen pasklaar antwoord.

Toch willen we er wel mee aan de slag. We nodigen geïnteresseerden graag uit met ons mee te denken. Via secretaris@ovg-web.nl wordt aanmelding voor een overleg op een nader te bepalen datum m.b.t het thema 'dienen' erg op prijs gesteld.

Koos van Huis
secretaris



Geertruids- of Pepergasthuis (1966). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

COMMUNICATIEPROJECT (2)

- *Peper? Wil je je laten raken?*
- *Meer vragen dan antwoorden over God / geloof / kerk*
- *De muziek! > moderne kerkmuziek van o.a. Huub Oosterhuis, met goede teksten, waardoor je wordt geraakt*
- *Er is geen dominee die de "baas" is; we doen het samen; inbreng van velen, ook de overweging*
- *Pluriformiteit, brede thema's, het kan overal over gaan*
- *Delen van brood en wijn voor iederéén!*
- *"Ik ga altijd zingend en denkend naar huis!"*

- *Intro:wat ik gisteren mocht meemaken...ik was bij het mooie hofje aan de Peperstraat, daarna in de kerk daarnaast....*
- *Inhoud:een viering met veel mensen, mooie muziek, fijne liederen....nog doorgaan?....mooie overweging, daarna koffie ...*
- *Afronding:heel inspirerend...het prikkelde mij....nog even doorgaan?*

De tweede opdracht van deze avond gaat over doelgroepen. Uit de eerste bijeenkomst zijn 4 doelgroepen naar voren gekomen:

1. Zoekers (die op zoek zijn naar....)
2. Eigen gemeenteleden
3. Jeugd
4. Hoger opgeleiden

Per doelgroep discussiëren we over: Omschrijf deze doelgroep. Wat interesseert hen? Wat interesseert hen niet? Wat vinden ze belangrijk? En als vervolgvraag: Hoe communiceren ze? Met welke hulpmiddelen? Wat typeert deze media? Welke vorm en inhoud? Sipke Draisma sluit de tweede avond af met de uitnodiging (of opdracht) om een communicatieplan te maken.

Inmiddels is er een nieuwe projectgroep georganiseerd. Deze groep heeft van het bestuur de opdracht: maak een communicatieplan op basis van de bouwstenen, die tijdens de sessies met Sipke Draisma zijn ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is het document: "De toekomst van de Peper". De nieuwe groep bestaat uit: Aart Jan de Geus (trekker), Henk Bodewitz, Nanno Evenhuis, Frits Kelling en Hans Tulp.

Hans Tulp

GEZICHTEN HEBBEN NAMEN

Mijn naam is Gerard Molenkamp, ik ben in 1950 geboren op het Groninger Hogeland (in Oldenzijl). Ik woon met mijn vrouw Ineke (die al eerder in deze rubriek verscheen) sinds 1979 (weer) in de stad Groningen, eerst in Lewenborg, en nu in de Schildersbuurt. Daarvoor woonden wij in Arnhem, waar ook onze oudste dochter Marieke is geboren. De beide andere kinderen zijn geboren in Groningen en wonen daar ook nog steeds. We hebben vijf kleinkinderen. Marieke woont met man en kinderen in Australië, dus wij maken regelmatig een verre reis ...

Voor mijn pensionering was ik werkzaam als senior-projectleider en –adviseur bij de afdeling Ruimte en Advies van het Kadaster. Ik heb ook ongeveer anderhalf jaar in Bulgarije gewerkt als adviseur en heb daar nog steeds vrienden. Ik heb altijd veel in besturen gezeten van vooral kerkelijke organen, sociaal-culturele instellingen en zorgcentra, maar ook in het bestuur van bijvoorbeeld stichting Het Groninger Landschap en van het Landelijk Oecumenisch Platform.

Toen bij de OVG de kerngroep nog bestond ben ik daar ook voorzitter van geweest.

Wij komen sinds 1995 in de Peper. Voor onze gemeenschap houd ik sinds jaar en dag de adressenlijst, de Peperpraktisch, bij. Bij spoedeisende berichten (meestal sterfgevallen) verstuur ik een 'Pepermail' aan alle mailadressen uit de Peperpraktisch.

De Peper is voor mij zo'n open plek op mijn pad waar je tot rust komt en het gevoel krijgt dat je in het licht mag staan.. Enkele van mijn lijfspreuken zijn 'Vriendelijkheid kost niets' en 'Tob niet, het komt toch anders'. Mijn tip aan de Peper: Zie naar elkaar om!!



UIT HET OOG, NIET UIT HET HART

Als Pepergemeenschap zijn we benieuwd hoe het de jongeren vergaat die vanuit de Peper de wereld intrekken. Ervaren zij nog verbinding met de tijd dat ze nog in de Peper rondliepen? Of speelt dat alles geen rol meer in hun leven. En hoe staan zij nu in de wereld? Wat hebben zij ons nog te zeggen?

Mijn naam is Mirjam van 't Hul, 27 jaar, dochter van Martha Akkerman en Jaap van 't Hul. Ik woon in Amsterdam, waar ik geneeskunde studeer. Soms denk ik wel eens terug aan de diensten in de Pepergasthuiskerk. Ik ga nog wel altijd met kerst met mijn ouders naar de kerk en vind het fijn om te merken dat er een warme, open sfeer is en dat mensen erg attent zijn. Ik voel me altijd welkom als ik weer een keer terugkom. Momenteel doe ik niet actief iets met het geloof, maar ik ben wel blij dat ik een christelijke opvoeding heb gehad. Ik heb veel gereisd en merk dat ik andere culturen en geloven beter snap doordat ik zelf ervaringen met het christelijke geloof heb meegekregen.

Ik ben een idealistisch persoon en wil graag bijdragen aan een betere wereld van morgen. Ik doe dit door geneeskunde te studeren en ik wil een goede arts worden. Tijdens mijn reizen ben ik nog wel op zoek naar inspiratie bij andere geloven en culturen. Dan ga ik met mensen in gesprek en probeer daaruit levenslessen te halen die me inspireren. Ook heb ik in Vietnam een paar dagen in een Boeddhistisch klooster doorgebracht. Het was een zeer bijzondere ervaring om die dagen met de nonnen door te brengen en te zien hoe zij leven en hoe hun levensopvattingen zijn.

Ik vind het mooi om te zien hoe jullie in de Peper verschillende invloeden proberen te verweven met elkaar en dat de Peper voor veel mensen een bron van inspiratie is. Ik denk dat je door een open houding veel kunt leren van elkaar. Daarnaast wordt er stof tot nadenken aangereikt en is er de ruimte om te kijken hoe datgene betekenis heeft voor jou als individu.

Vriendelijke groeten,

Mirjam van 't Hul

VAN DE PEPERTUIN.....

Uit de Pepertuin

De zomer is begonnen en de Pepertuin biedt weer regelmatig op zondag groente aan voor wie daar behoefte aan heeft. Met Pinksteren zijn we begonnen met de rabarber. Daarna de sla en radijs, inmiddels hebben we al weer regelmatig rode bietjes en courgettes. Wat dit jaar uitzonderlijk goed is opgekomen is de gezaaide koolrabi. Op de open dag hebben we al gratis plantjes weggegeven, toch denken we dat we hier straks veel te veel van hebben. Echt iedereen kan aan de koolrabi. Het is een veelzijdige groente die je kunt koken, er soep van maken, het in de oven klaar maken, bakken, roerbakken, of rauw in salades verwerken. We zijn dus op zoek naar het lekkerste koolrabi recept; Wie helpt?

Dit jaar is een uitzonderlijk jaar. Eerst was de grond te koud om te bewerken en zijn we relatief laat gestart. Nu moeten we -vooral in de avond- regelmatig met gieters in de weer om de droogte te bestrijden. Gelukkig ligt de tuin naast de sloot. Ondanks alle gieters water die we aan de sloot onttrekken blijft het waterniveau in de sloot op peil.

De Pepertuin kun je vinden op het volkstuinterrein van de 'Golden Raand' ten noorden van Vinkhuizen, in polder De Held. Het water in polder De Held komt uit het omgelegde Eelderdiep en stroomt via het Stadspark naar de polder. Zo draagt ook Drenthe bij aan een goede opbrengst op de tuin. Namens de tuingroep wens ik iedereen een prettige zomervakantie,

Remmelt Scheringa

PEPERCLIPS IN 2018

nr.5	inleverdatum	8 september	verschijningsdatum	16 september
nr.6	inleverdatum	27 oktober	verschijningsdatum	4 november
nr.7	inleverdatum	8 december	verschijningsdatum	16 december

VAN DE PASTORAATGROEP.....

Omzien naar elkaar

Het is vakantietijd. Mensen vertrekken naar andere plaatsen. Ver weg en dichtbij.

In de Peper zitten minder vaste pepergangers maar ook anderen: een gast die op bezoek is of een vakantieganger.

Hoe blijven we omzien naar elkaar? Spreken we alleen maar over onze komende vakantie, of gaat het contact dieper? Dit zijn vragen die ons bezig blijven houden in de pastoraatsgroep en de pastorale kring er omheen.

Wat is pastoraat? Hoe blijven we in gesprek? Nemen we bewust tijd om in aandacht met iemand te praten of 'gebeurt' het gesprek gewoon en hoeven we het niet te plannen?

Toch blijft de onzekerheid: doen we wel genoeg, zijn we als pastoraatsgroep wel zichtbaar? In de Peper dragen we een gevoel uit van 'pastoraat zijn we allemaal'. Immers, ieder van ons kan een gesprek met de ander aangaan als je er voor open staat. In deze geest hebben we er ook in de pastorale kring over gesproken.

Ook op vakantie komen we in gesprek met anderen, dit beperkt zich niet tot de deuren van de Peper. En als wij met vakantie zijn dan blijft pastoraat ook in de Peper. Als we het samen doen komt het goed.

We wensen jullie allen een fijne vakantie waar je ook bent.

PEPERKORRELS

- Wie durft te verdwalen vindt nieuwe wegen
- De stilte van de natuur heeft veel geluiden
- De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht
- Als je los laat heb je twee handen vrij
- Je staat vijftig jaar lang tegen de deur naar het leven te duwen, tot je er achter komt dat die deur naar binnen opengaat



PEPERPOEZIE

bekentenis

er is tot mij gesproken
en ik heb het niet verstaan –
wel de woorden, niet de zin

ik ga verder met de woorden
en blijf zoeken naar de zin

wie kan mij helpen te verwoorden
de betekenis van binnenin

wie kan mij helpen te verzinnen
hoe te leven naar het woord

ik vraag aan ieder die ik zie
help mij aan een nieuw begin

help mij met zoeken in de woorden
naar de eerste zin

Johan Vermeulen
mei 2018

PEPERSHOP



PEPER IN BOEK-VORM

CADEAUTIP Voor wie een waardevol cadeau zoekt ...
Een feest om te vieren – de Peper 25 jaar onderweg’.

Hoe bestel je?

Stuur een e-mail naar ajdg@viafutura.org

Vermeld je naam, het bezorgadres en het factuuradres.

Je ontvangt het boek binnen 2 - 3 dagen via de post.

Prijs € 24,50 (exclusief verzendkosten).

PEPER IN BEELD – VORM

- dvd compilatie van 25-jaar OVG
- dvd jubileumfeest van 1 oktober '16
- 2 dvd's jubileumviering van 2 oktober '16



Hoe bestel je?

Stuur een e-mail naar jacob.veenhoff@versatel.nl en vermeld je bestelling. Vermeld verder je naam, het bezorgadres en het factuuradres. Je ontvangt de dvd's voor de kostprijs van € 5,00 per dvd (exclusief verzendkosten) binnen 2-3 dagen.



LIEDEREN VAN DE PEPERGASTHUISKERK

Er zijn ook nog enkele exemplaren verkrijgbaar van de CD 'Die wij noemen'. Op deze CD staan liederen die in de Pepergasthuiskerk zijn ontstaan. Het liederen zijn gezongen door het koor van de Peper.

Hoe bestel je? Stuur een mail naar chrnbruggen@hetnet.nl en vermeld je naam, het bezorgadres en het factuuradres. De prijs van de CD is € 10,00.

DE KINDERPAGINA (1)

Waar droom jij van?

Deze zomer hebben we het in de Peper over dromen. Als opstapje hieronder een vakantie-droomverhaal, een droom van het goede leven.
(Op basis van een verhaal van Levien de Kam)

Hallo! Ik ben Ruben. Ik ben tien jaar en vandaag ga ik met mijn vader, moeder en zusje Sofia van twee naar de dierentuin. Dat doen we wel vaker in de zomer. Lekker lachen om de apen en griezelen om de slangen. Wie vindt dat nou niet leuk? Als de broodjes en de limonade zijn ingepakt, vertrekken we. Met de auto doen we er maar een uurtje over.

Maar als we bij de dierentuin aankomen en parkeren, zien we dat er iets bijzonders aan de hand is: overal hangen vlaggen, ballonnen en spandoeken. 'De dierentuin bestaat vast 25 jaar of zo' zegt mama, terwijl ze Sofia in haar wandelwagen zet. 'Laten we maar gauw gaan, het zal wel druk zijn.'

Het is inderdaad druk, maar niet voor de kassa's. 'Hoe kan dat nou,' zegt papa, 'iedereen loopt gewoon door zonder te betalen.' 'Ja, hè hè,' zeg ik, 'kijk dan naar wat er op de spandoeken staat.' Samen staan we stil, kijken omhoog en lezen: 'Vandaag gratis entree, zie verdere mededelingen op de borden in de dierentuin.' Een beetje onwennig schuifelen ook wij langs de kassa. Een stukje verderop verdringen de mensen zich om grote borden. Daar staan vast die verdere mededelingen op. Eindelijk kunnen wij het ook lezen:

'Wat!?!' zegt mijn vader, 'wij gaan nú weg!' en hij pakt meteen mijn hand vast. 'Wacht nou eens even', zegt mama, 'er staat nog meer.' En ze leest hardop verder: 'Voor de zekerheid hebben we hoge hekken laten neerzetten in een grote kring om alle dierenverblijven heen. U wordt verzocht daar voorlopig achter te blijven.'

'Voorlopig!' briest mijn vader kwaad. 'Altijd zullen ze bedoelen! Zijn ze nou helemaal gek geworden! Ik kan toch niet met Sofia tussen de beren, tijgers en leeuwen gaan rondwandelen. Ik vind dit niet helemaal leuk, dit is gevaarlijk, kom op we gaan!' Maar mama en ik willen niet vertrekken. Intussen is het al tien uur geworden en klinkt er een stem door de luidsprekers: 'Geachte bezoekers, het is zover, de eerste dieren worden vrijgelaten, u kunt ze zo dadelijk overal zien rondlopen. Blijf kalm en laat de dieren met rust.'

DE KINDERPAGINA (2)

De spanning in de dierentuin stijgt voelbaar. Sommige mensen zien een beetje witjes. 'Kijk Ruben,' zegt mama 'daar komt al wat.' 'Waar dan? Ik zie niks, o daar bij die boom. Dat is een schaap, is dat alles? Daar ben ik niet bang voor. En kijk, er is ook een lammetje bij, wat lief! Maar wat nou als straks....'. 'Ja saap!' kraait de kleine Sofia opgewonden en ze steekt haar armpjes uit. 'En daar is een hond!' roep ik weer. 'Dat is geen hond lieverd', zegt mama, 'dat is een wolf'. 'Maar een wolf én een lammetje, dat gaat toch nooit goed! roep ik bang. Alsof de wolf dat gehoord heeft, steekt hij op dat moment zijn kop omhoog naar de zon en laat een lange huiltoun horen. Een paar keer. Het klinkt droevig maar ook een beetje blij, want zo doen wolven nu eenmaal. Dan schudt hij zijn kop en begint als een dolle te rennen en te springen. Het schaap en het lammetje worden er door aangestoken en doen hetzelfde. 'Saap, saap!' roept Sofia weer. 'Uit, uit!' 'Nee je mag er niet uit', zegt papa angstig. Dan pakt hij opeens mijn moeders arm stevig vast. 'Wat is er?' vraagt ze. 'Zie je dat dan niet?! Daar links, twee beren! En.....ach, kijk nou, er zijn ook kleine beertjes.' En inderdaad, er komt een hele berenfamilie aangeschommeld die tevreden om zich heen kijkt. De honderden mensen achter de hekken zien steeds meer dieren komen en kijken gespannen toe hoe een leeuw en een beer naar elkaar toelopen en elkaar besnuffelen. Dan geeft de beer met zijn geweldige voorpoot de leeuw een tikje tegen zijn kop, waarna de leeuw met zijn grote tong de beer begint te likken. Ondertussen zijn de welpjes en de beertjes tikkertje gaan spelen. Het ene lammetje wil ook niet langer alleen zijn en rent er met rare bokkensprongen naar toe. Het lijkt wel één grote dierenspeeltuin met tevreden toekijkende vader- en moederdieren. Sofia is nu niet meer te houden. 'Ammaal sapies, ammaal sapies!' schettert ze. 'Ikke uit, uit!' Eindelijk mag ze uit haar kindertwagen en klemt ze zich met beide handjes aan het hek vast. Ze steekt haar neusje door het dikke gaas. Er zijn nu zoveel dieren, dat we het allemaal niet meer kunnen bijhouden: kalfjes, panters, geiten en zelfs slangen die overal tussendoor kruipen. 'Het is alsof ik droom', hoor ik ineens mijn vader achter ons. 'Ze zijn helemaal niet bang voor elkaar en eh... ik ben eigenlijk ook niet bang meer. Snap je nou zoiets?' 'Tja,' antwoordt mijn moeder, 'wat zou jij doen, als je heel lang gevangen had gezeten en ineens vrij was?' Intussen zijn de oppassers met kruitwagens begonnen om allerlei voer te brengen. De dieren hebben van het feestvieren best trek gekregen en staan even later tevreden te smullen; een

DE KINDERPAGINA (3)

kalf naast een leeuw en tussen de gespreide poten van een giraffe kruipt een adder.

Aan het eind van de middag zijn de meeste dieren – moe van het spelen – ergens gaan liggen. Ik begin er al aardig aan te wennen, dat alle dieren vredig bij elkaar liggen: de panter om het lammetje heen, de welpjes tussen de jonge beertjes. Niemand kijkt vreemd op als de oppassers vlak voor ons het hek openmaken. Een paar kinderen lopen als eerste de dieren speeltuin in om de welpjes en de beren te aaien. Ook Sofia dribbelt er heen en ploft vlakbij een grote slang neer. De dag is voor haar te lang geweest en ze valt als een marmot tussen de dieren in slaap. Vredig droomt ze van een tuin. Een tuin waarin alle mensen en dieren gelukkig zijn....

FIJNE VAKANTIE!



PEPERINFO

=====
Redactie: Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma
E-Mail: peperclip@ovg-web.nl
Internet: www.ovg-web.nl



Stichting O.V.G.

Iedere zondag is er een viering in de Pepergasthuiskerk om 10.30 uur.

Contactadres voor informatie over de vieringen:

Secretariaat OVG - Koos van Huis - secretaris@ovg-web.nl

Financiële bijdrage OVG

Wilt u een bijdrage storten om de vieringen in de Pepergasthuiskerk te kunnen voortzetten? Het rekeningnummer is: NL03 RABO 0385 1260 85 / Stichting Oecumenische Vieringen Groningen / Winschoten – penningmeester@ovg-web.nl

Peperpraktisch

Ben je nieuw in de Peper of kom je al lang in de Peper en vind je het prettig dat je Pepergangers kunt benaderen of dat zij jou kunnen benaderen, meld je dan aan bij Peperpraktisch: adressen@ovg-web.nl. Dit is een databank met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van Pepermensen. Incidenteel ontvang je berichten via de pepermail, bijvoorbeeld bij het overlijden van Pepergangers. Dit is ook het emailadres voor adreswijzigingen of het opvragen van een adressenlijst.

Pastoraatsgroep

De Peper heeft een pastoraatsgroep van vijf mensen. Voor een persoonlijk gesprek kunt u bij hen terecht. Zij bieden u een luisterend oor. Spreek gerust een van hen aan, als u er behoefte aan heeft om vertrouwelijk met iemand te praten. Misschien eenmalig, maar het kan ook vaker. Over gebeurtenissen in uw leven die u bezighouden. Over wat u na aan het hart ligt. Over uzelf. U kunt telefonisch contact opnemen of per e-mail. Meer informatie vindt u in de folder Pastoraat deze ligt bij de uitgang. of op www.ovg.nl



Wiebe Schoonhoven Corrie vd Zee Linda Waanders Herman Boiten Witske Bodewitz

Presbyterium Wilt u een aanvraag doen voor doop, belijdenis, een rouw- of trouwdienst, neem dan contact op met het presbyterium via: Sietse Wijnstra - presbyterium@ovg-web.nl