



# Peperclip

**informatieblad van de OVG  
27e jaargang nr. 2 • 25 maart 2018**

---

## VAN DE REDACTIE

In rap tempo komt nu het paasfeest dichterbij. Het nieuwe leven kondigt zich aan, niet alleen in de vieringen, maar ook met de geboorte van Nynke Klaasje Pietrik en met de komende doop van Teije en Jildau.

De jongeren vertellen over hun verblijf in een klooster, en voor wie daardoor de smaak te pakken krijgt, er zijn nog twee plaatsen over voor het kloosterweekend in september. Wees er snel bij.

De gemeenschap van de OVG was bijeen, waarvan in dit nummer uitgebreid verslag wordt gedaan. En er ligt een boeiende uitnodiging van het VO-klein.

Tot slot wil ik, Nelleke, in dit redactioneel aangeven dat ik, met het verschijnen van dit nummer om persoonlijke redenen, uit de redactie van de Peperclip stap. Er is al een mogelijke nieuwe opvolgster gesignaleerd, maar zij wil het graag samen met Hugo en nog iemand anders doen. We houden jullie op de hoogte.

Het was een goed Peperclip-jaar en ik wil twee mensen op deze plek graag bedanken. Allereerst Hugo, met wie het fijn samenwerken was. En op de tweede plaats Johan Vermeulen, die elke keer weer een nieuw en mooi gedicht inbrengt voor de Peperclip. Ik heb ze steeds met waardering gelezen. Dank Johan.

Allen veel leesplezier gewenst namens,

Nelleke van Vliet en Hugo Boonstra

## OVER KOMENDE VIERINGEN (1) .....

---

WITTE DONDERDAG 29 MAART '18 – aanvang 19.30 uur

*thema: Zo is het koninkrijk midden onder ons*

*Waar ik het Koninkrijk ervaar? Dat vind ik binnen een groep mensen, als je spontaan iets bijzonders deelt en voelt dat het klopt. Ik heb dat wel ervaren tijdens mijn lessen aan internationale cursisten, als we samen vreselijk plezier hadden ... hoe mooi is een mens als hij of zij lacht ... het maakt niet uit waar je vandaan komt ... we zijn allemaal wereldburgers ... schepselen van God ... zo heeft de Eeuwige het toch bedoeld: dat we goed met elkaar omgaan...? Als ik zulke dingen meemaak, dan denk ik: wie ben ik dat ik zoiets mag meemaken? Dan voel ik me een gezegend en gelukkig mens.  
(een anonieme getuigenis vanuit de OVG)*

In de eerste eeuw n.C. deelde Jezus op een Witte Donderdag zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen. Bij elkaar gezeten, in een kring rondom een tafel, sprak hij met hen over zijn visioen van het Koninkrijk van God. Terwijl brood en wijn rondgingen en er liederen gezongen werden, legde hij zijn leerlingen uit dat het Koninkrijk niet alleen iets van de toekomst is. Het Koninkrijk was juist al overal aanwezig, om de mensen heen. Want overal waar wij in Gods naam bijeen zijn, overal waar wij liefde ervaren, overal waar wij door ons dagelijks leven heen een glimp opvangen van een groter geheel, daar is het Koninkrijk van God.

In de viering van Witte Donderdag 2018 willen wij, zovele jaren later, Christus navolgen en van zijn Koninkrijk getuigen. In de weken van de Veertigdagentijd hebben we daartoe in onze gemeenschap, en in de stad, veel verschillende getuigenissen verzameld. Op 29 maart zullen we deze in de viering samen delen. Kom luisteren, kom ervaren en Brood en Wijn delen.

Nanno Evenhuis

GOEDE VRIJDAG 30 MAART '18

*thema: De Kruisweg – door de poorten van het koninkrijk*

We beginnen op deze Goede Vrijdag onze viering in de Stadstuin aan de Mauritsstraat, onze 'tuin van Getsemane'. Van hier ging Jezus zijn dood tegemoet en wij lopen met hem mee. Als getuigen van het verleden zullen we langs negen statiën gaan, om samen stil te staan bij het lijden van mensen, het lijden van Jezus.

## OVER KOMENDE VIERINGEN (2) .....

---

We lopen de Kruisweg ieder met ons eigen verhaal, maar we lopen wel samen. Drie keer zullen we op onze weg onder een poort doorgaan. We maken onze tocht door een stad waar we tegelijkertijd deel van uit maken en ons uit terugtrekken, zoals het koninkrijk bij ons is en ons toch steeds weer ontglipt.

- 19.30 uur - vertrek vanaf de Stadstuin  
(Mauritsstraat, ingang door poort tegenover nummer 10)
- 19.45 uur - opent de Pepergasthuiskerk voor de mensen die de tocht niet  
mee kunnen lopen
- 19.50 uur - rond deze tijd komen we aan bij het Pelstergasthuis
- 20.00 uur - rond deze tijd eindigt de tocht bij de Pepergasthuiskerk

Nanno Evenhuis

### ZATERDAG 31 MAART '18

*thema: De Koning leeft*

In de Paasavondviering willen we vanuit het donker en de stilte van de Stille Zaterdag samen vieren dat De Koning Leeft. We vieren de opstanding door de nieuwe paaskaars naar binnen te dragen en te zingen van het licht. We lezen ook over de relatie tussen de Eeuwige en de mensen. De viering zal een open einde hebben, omdat de viering van Paasavond en van Paasmorgen samen één groot geheel vormen.

Na afloop van deze viering kunnen we nog even bijeen zijn in de koffiekamer.

Wim Opgelder

### ZONDAG 1 APRIL '18

*thema: Verrassing*

De somberheid over lijden en dood laten we achter ons. We kunnen zo maar het nieuwe leven instappen. Met Hem. Het leven dat zo verrassend, zo bevrijdend is. Het tovert een brede (Paas)lach om onze mond. Er valt echt iets te vieren. Een vrolijk Pasen.

Namens de voorbereidingsgroep, Con Hanssen

## OVER KOMENDE VIERINGEN (3) .....

---

ZONDAG 8 APRIL '18

*thema: Beloken Pasen*

Zondag 8 april is het 'Beloken Pasen'; de kerkelijke naam voor de eerste zondag na de Kruisiging en Opstanding van Christus. Het is de zondag waarop de gebeurtenissen van de Goede Week worden afgesloten en hun voltooiing bereiken. Traditioneel begint de introïtus-psalm van deze zondag met de tekst van 1 Petrus 2: 'Wees als pasgeboren kinderen verlangend naar zuivere, geestelijke melk waardoor u zult groeien en gered zult worden'. Een tekst die verwijst naar geboorte, naar nieuw leven. Want de Goede Week spreekt niet alleen van sterven, maar ook van geboren worden. Daarom willen wij juist in deze viering het nieuwe leven vieren door Jildau Bark, dochter van Doutsen en Maarten, en Teije Wijnstra, zoon van Marion en Sietse, te dopen en welkom te heten binnen onze gemeenschap.

Tegelijkertijd vragen we ons in deze viering af, of kinderen ons dichterbij dat koninkrijk van God brengen waar we de afgelopen weken zo druk naar hebben gezocht. Houdt hun onschuld ons een spiegel voor? Of houdt de aandacht die ze vragen ons juist weg van alles wat het aardse en het particuliere overstijgt?

Namens de voorbereidingsgroep, Annemieke ter Brugge

ZONDAG 15 APRIL '18

*thema: Tussen hemel en aarde - geloven in de publieke ruimte*

Een viering in de serie 'Tussen hemel en aarde'. Dit keer een viering over wat je tegenkomt en wat je ervaart op het snijvlak van het seculiere en het religieuze, van het persoonlijke en het maatschappelijke. Ieder mens kan daar mee geconfronteerd worden. Voor sommigen onder ons heeft die confrontatie bijzondere betekenis. Door de vragen uit hun beroep, door hun rol of functie, of door wat iemand heeft meegemaakt. Wat betekent het om te geloven in de publieke ruimte?

Waarom ontlenen we ons vertrouwen, dat we durven om te gaan met onzekerheid die ons leven en onze samenleving kenmerkt? Wanneer we ons afvragen waar het met deze wereld naar toe gaat? Een vraag die zowel het publieke domein treft als mijn persoonlijke positie daarin. Waarom ontlenen we de kracht en de moed om ons te mengen in het eindeloze debat over de inrichting van ons gezamenlijk bestaan? Wat doet het er dan toe wat en waarin we geloven?

## OVER KOMENDE VIERINGEN (4) .....

---

We laten ons in deze viering inspireren door deze vragen die de ex-aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, heeft gethematiseerd in zijn boek: 'Geloof in de publieke ruimte'. In een interview zegt Williams daarover: "Een van de elementen van het religieuze denken (.....) is dat de waardigheid of de eigenwaarde van mij als persoon niet afhangt van politieke omstandigheden, van mijn mogelijkheden tot consumeren of van mijn emotionele staat. Het ligt, in christelijke termen, vast in de wetenschap dat ik geschapen ben naar Gods beeld. Dat geeft een zeker vertrouwen, dat me in staat stelt te leven met onzekerheid en me te mengen in het eindeloze debat over de inrichting van ons gezamenlijke bestaan. Als dat vertrouwen verzwakt is, of verdwenen, ontstaat een diepe onzekerheid: je moet je waardigheid steeds opnieuw bewijzen. En de eenvoudigste manier om dat te doen, is de ontkenning van de waardigheid van een ander." René Paas, commissaris van de koning in onze provincie, zal in deze viering met ons de vraag naar 'geloven in de publieke ruimte' overwegen aan de hand van psalm 72.

Henk Bodewitz en Rita Rouw

ZONDAG 22 APRIL '18

*thema: Tam maken*

Deze viering wordt voorbereid door de jongeren. Het thema voor deze viering is gekozen uit het boek 'De Kleine Prins'. In het boek komt een vos voor die aan de Kleine Prins vraagt of hij hem tam wil maken. Wij nemen dit verhaal als uitgangspunt en vragen ons af wat dat betekent: 'tam maken'. En vooral wat dat betekent in ons eigen leven. Wij denken dat het te maken heeft met moeite ergens voor doen. In de bijbel hebben we een verhaal gevonden waarin ook moeite wordt gedaan. We gaan proberen hier een heel eigen verwerking over te maken. U bent allen van harte uitgenodigd!

Annemieke Boomstra

## OVER KOMENDE VIERINGEN (5) .....

---

ZONDAG 29 APRIL '18

*thema: In de voetsporen van de woestijnvaders/moeders*

“Spreek vanuit het zwijgen” is een van de uitspraken van de woestijnvaders. Je kunt ook zeggen: “Stilte gaat aan taal vooraf.”

De viering van deze zondag is helemaal geënt op en geïnspireerd door deze volgelingen van Christus uit de vierde en vijfde eeuw, voorlopers van de kloosterlingen. Zij wijdden – teruggetrokken in de woestijn – hun leven aan het verkrijgen van inzicht en zelfkennis om zo de weg naar God te openen. Wereldvreemd? Geenszins. Al werd er vreemd tegen hen aangekeken, ze blijken een bron van wijsheid. Toen en door de eeuwen heen. Wat hebben ze óns na 1700 jaren nog te zeggen? In contemplatie gaan we op zoek naar de kwaliteit van stilte. Gunnen we ons daartoe de tijd?

De voorbereidingsgroep Martin Ettema, Mirjam van Hijum, Heleen van de Velde

ZONDAG 6 MEI '18

*thema: Taizéviering*

Jaarlijks gaan we met een bus vol leerlingen van Maartenscollege en WLG naar Taizé. Voor de leerlingen én voor ons een fantastische ervaring. Waar onze jongeren hier nauwelijks te porren zijn om mee te gaan naar een kerk, gaan ze in Taizé zonder probleem 3 keer per dag. Als we in een notendop het grootste verschil noemen dan is het:

In Taizé mag je zelf denken, er is geen preek, niemand die vertelt wat je zou moeten geloven en hoe je je leven moet inrichten. Dat geeft vrijheid en ruimte. Soms ook onzekerheid. Maar er is altijd contact met zoveel andere jonge mensen, die in hetzelfde schuitje zitten, en die ook hun weg zoeken in deze zo snel veranderende maatschappij.

We nemen jullie in deze viering mee in de beleving van een week Taizé.

Mieke Thijsseling, Paulus de Groot, Jan Willem Lentelink, Golda Kuipers, Hanneke Bartelds, Annabeth Bosman

## OVER KOMENDE VIERINGEN (6) .....

---

ZONDAG 13 MEI '18

*thema: De vrije wil*

De vrije wil is een thema dat de laatste tijd sterk in de aandacht staat. Met de opkomst van de neurobiologie, de aandacht voor ons brein, is de vraag actueel wie of wat bepaalt wie en wat we zijn, wat we doen, wat we geloven. Vragen die ons niet onberoerd laten. Een gangbare veronderstelling is dat God de mens de vrijheid heeft geschonken. Zodat we vrij zijn onze eigen beslissingen te nemen. Maar hoe zit het dan met het kwaad in de wereld? Komt dat uit onszelf mee met diezelfde vrije wil? En zijn we vrij om alles te willen? En als we zeggen te willen, willen we dan ook echt wat we zeggen te willen?

Rik Torfs maakte recent in Trouw een intrigerende opmerking over het bijzondere van religie. Hij merkt op: "Maar religie heeft ook een zwakke plek, die te vinden is waar ze zelden wordt gezocht. Hoe sterk religie ook is, hoe troostend en verbindend, een mens kan niet besluiten te geloven. Daarin schuilt tragiek. Je kunt het wel willen en besluiten, maar daarmee is het er nog niet".

We verkennen in deze viering het spanningsveld rondom het idee van een vrije wil van mensen die bestaan bij gratie van de relaties die ze aangaan, in een wereld waarin we leven bij de gratie van een geloof dat niet zonder mysterie bestaat en zonder mysterie misschien wel niet bestaat.

Namens de voorbereidingsgroep, Henk Bodewitz



## BEDANKT .....



Geachte Pepergangers,

Zondag 28 januari zat ik bij Huub Oosterhuis in de Peper. Zoals zovelen tijdens die viering: ik vergat de tijd! Maar ik stond wel op tijd, want mijn taxi is onverbiddeijk en deze keer zelfs stipt. Dus ik moest de viering vroegtijdig verlaten. Des te groter was de verrassing toen een uurtje later de bloemen uit de viering aan huis werden bezorgd. Een prachtige kroon op mijn 80ste verjaardag. Ik heb er nog dagen van genoten in mijn appartement op de zevende ..... Bedankt.

Hartelijke groet en tot ziens,

Aly Top



Beste Pepergangers,

Afgelopen vrijdag - 23 februari - is onze dochter Nynke Klaasje Pietrik (roepnaam Nynke) geboren. We zijn uitzinnig van vreugde en zo trots! Met Nynke, mem en papa gaat alles goed. We genieten volop van deze eerste dagen met elkaar.

Heel veel liefs,  
Floris en Anna





## **VAN HET BESTUUR (1) .....**

---

---

### **Gemeenschapsavond**

Verslag van de gemeenschapsavond van de OVG op 21 februari 2018.

Aanwezig: de bestuursleden Ben Hanewinkel, Cees Meinders, Rita Rouw, Froukje Zuiderveld en Koos van Huis (verslag).

Verder: Mia van Aalderen, Ale Bakker, Bert Bennink, Ben Blonk, Tom van Bochove, Henk Bodewitz, Henk Boomker, Annemieke Boomstra, Nettie Broekema, Corry en Wim Broersma, Mathilde Cleveringa, Bep Donner, Pieta en Martin Ettema, Gerda en Nanno Evenhuis, Marjan Fekkes, Brecht Gerbrandy, Wout Gerritsen, Aart Jan de Geus, Margreet Graaff, Job Hanegraaff, Adri den Hartogh, Karin Heesen, Ria Heesink, Betty van Huis, Adriana en Frits Kelling, Teus van Laar, Jan van Loon, Albert Meetsma, Mineke Meijer, Klara Meinders, Dineke Mol, Wout Mol, Ineke en Gerard Molenkamp, Steven Neerken, Ase en Tiddo Nieboer, Thom Oosterhoff, Peter Rippen, Jan Rodenboog, Hulda Scherphuis, Wiebe Schoonhoven, Henk van der Spoel, Mariëlle Thorbecke, Hans Tulp, Rie en Jacob Veenhoff, Heleen van der Velde, Bram Visch, Nelleke van Vliet, Ineke Wekker, Annemiek Werkman, Dick Westerkamp, Marieke Wichers, Sietse Wijnstra.

Bericht van verhindering is binnengekomen van: Wil van den Broek, Alette Florijn, Liesbeth Fransen, Chris Gerlagh, Frans Noorman, Janita en Rob Rutgers, Harma en Jan van der Schoot, Paul Steverink, Edo Vellenga, Ditty Verveda.

Ben Hanewinkel heet de vele aanwezigen van harte welkom in de kerkzaal van de Columnakerk.

Verslag van de gemeenschapsavond van 20 april 2017.  
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Financieel verslag over 2017.

Cees Meinders spreekt zijn dank uit aan de Pepergangers die ervoor gezorgd hebben dat 2017 met een veel kleiner tekort afgesloten kon worden dan verwacht. Er zijn geen vragen over de financiën.

Thom Oosterhoff stelt voor beheerder Bram de Vink iets te geven als dank voor zijn ondersteuning. Het bestuur neemt die suggestie graag over en zal ervoor zorgen.

## VAN HET BESTUUR (2) .....

---

Als kascommissielid (met Rieks Hollander) heeft Heleen van der Velde de administratie van de penningmeester gecontroleerd. Zij troffen een zeer ordelijke en nauwgezette administratie aan waarin geen onregelmatigheden geconstateerd werden. De kascommissie adviseert daarom het bestuur Cees Meinders décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid over 2017. Het bestuur neemt dat advies graag over. Onder applaus wordt Cees bedankt voor zijn werkzaamheden.

### *Jaarverslagen*

Bestuur verslag:

Hans Tulp vindt het fantastisch dat zoveel bundels ZZZ aanwezig waren toen bleek dat de liturgieën ontbraken. Volgens Bep Donner was niet afgesproken dat het rouwprotocol in een concrete liturgie uitgewerkt moest worden. De betreffende zin zal uit het verslag verwijderd worden.

Peperjongerengroep:

Annemie Werkman vult aan dat het afgelopen weekend in het jongeren centrum van de Salesianen van Don Bosco goed is verlopen. De leiding is positief gestemd over de toekomst.

Koffiegroep:

Met een hartelijk applaus worden Rie en Jacob Veenhoff bedankt voor hun inzet van meer dan 15 jaar voor de koffiegroep. Jitske van der Meulen en Jurjen Hoekstra hebben zich bereid verklaard de taak over te nemen.

Peperclip:

Ben Hanewinkel bedankt Aart Jan de Geus en Anne Hesseling voor hun jarenlange inzet. De opvolgers, Hugo Boonstra en Nelleke van Vliet hebben inmiddels hun eerste Peperclips uitgebracht.

VO-klein:

Ben Blonk mist hier de vermelding van de start van het beeldproject in de veertigdagentijd. Na de leerhuisavond 'Leren Zien' over de raakvlakken tussen religie en beeldende kunst op 6 november 2017 is een groep Pepergangers aan de slag gegaan om het thema 'zo is het koninkrijk/midden onder ons' visueel vorm te geven.

Koos van Huis meldt dat Paul Steverink een verslag ingestuurd heeft van de leerhuisgroep binnen de Peper. Dat zal nog aan het jaarverslag toegevoegd worden.

## VAN HET BESTUUR (3) .....

---

---

### “De toekomst van de Peper”

#### *Opmerkingen bij het rapport*

Ben Hanewinkel schetst de voorgeschiedenis van wat geresulteerd heeft in het rapport van de beleidscommissie met de genoemde titel. In het jaarverslag van het bestuur over 2017 staat die geschiedenis beschreven.

Ben Hanewinkel loopt elke aanbeveling en conclusie van de commissie met ons door. Bij de conclusies en aanbevelingen 1 en 2 gaat het er niet om dat er een keuze gemaakt moet worden. Het is een kwestie van en .. en. Ook bijten deze conclusies en aanbevelingen niet met nummer 3. We kunnen trots zijn op wat we hebben (het vieren)en daar een plus aan toevoegen: het leren en het dienen.

Bij conclusie/aanbeveling punt 5 merkt Henk Bodewitz op dat we met onze vieringen meer naar buiten moeten treden. Dan kan onze opvatting over oecumene aan betekenis winnen. Ook zouden we met onze opvatting over het ambt meer naar buiten kunnen treden.

Wim Broersma merkt op dat er niet gesproken moet worden van een ‘joods-christelijke traditie’, maar van een ‘joodse en christelijke traditie’.

T.a.v. punt 10 beklemtoont Ben Hanewinkel dat we ons moeten richten op onze vitaliteit en niet op de zorg voor continuïteit.

Bij punt 11 noemt Tom van Bochove als voorbeeld het optreden van het koor in de Abdijkerk in Aduard. Hij ziet dit soort ‘stappen buiten de eigen fysieke ruimte’ graag gecontinueerd.

Bij punt 12 en 13 informeert Ben Hanewinkel de aanwezigen alvast over het voornemen van Lefier om het Pepergasthuiscomplex te verkopen.

Penningmeester Cees Meinders kan Corry Broersma helemaal geruststellen v.w.b. haar bezorgdheid om professionele ondersteuning op het gebied van communicatie en pr te financieren uit de vrijwillige bijdragen van de Pepergangers. Hij heeft namelijk vanuit een legaat al een reservering gedaan.

Wim Broersma vraagt naar contacten met de andere kerken in Groningen. In de stad zijn namelijk diverse plannen voor kerkelijk Groningen. Ben Hanewinkel en Rita Rouw antwoorden dat er verbinding is gezocht met het bisdom, maar dat er geen afspraken gemaakt konden worden over verdere contacten. Wel is er een goede verbinding met de Immanuëlkerk. Met de andere kerken is het veel lastiger die tot stand te brengen. Alle energie moet uit de Peper komen. Probleem daarbij is ook dat wij geen stadskerk zijn ook al staat ons kerkgebouw midden in het centrum. De bezoekers komen uit een wijde omgeving naar onze vieringen.

## VAN HET BESTUUR (4) .....

---

Henk Bodewitz vult aan dat we wel onderscheid moeten maken tussen input in de vieringen enerzijds en samenwerking op andere terreinen buiten de vieringen anderzijds.

Na de pauze wordt er in acht groepen over vier vragen doorgesproken, waarbij steeds twee groepen hetzelfde onderwerp bespreken. Het gaat om de volgende vragen:

1. Dienen: hoe vullen we dit in? Wat is jouw rol, onze rol?
2. Leren: welke thema's wil jij aandacht geven en in welke vorm? Wie wil je daarvoor uitnodigen en hoe wil je dit vertalen naar vieringen?
3. Kernwaarden in de Peper zijn: open, uitnodigend, uitdagend! Pijlers van het tentdak! Hoe is onze cultuur? Zijn dit onze kernwaarden? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zorgen we voor verbinding met de jongeren binnen onze gemeenschap?
4. Communicatie en publiciteit zijn speerpunten uit het rapport! Formuleer een advies aan de gemeenschap.

Na de bespreking in groepen volgt een plenaire rapportage. In volgorde van de vier onderwerpen wordt het volgende gezegd:

### 1. Dienen

Binnen de OVG is het dienen meer individueel opgezet. Iedereen brengt het dienen in praktijk buiten de Peper om. Wij zijn geen kerk die dit automatisch regelt, we hebben geen diaconale groep. Om daar wel aan tegemoet te komen, kunnen we vaker maatschappelijke thema's te kiezen voor de vieringen. In de vieringen zou je daardoor meer geïnspireerd kunnen worden om in de eigen omgeving te dienen. Ook wordt voorgesteld om een groepje op te richten om vanuit de Peper het dienen te realiseren.

### 2. Leren

Als voorbeeld van een thema wordt genoemd: het kwaad. Beatrice de Graaf zou hiervoor uitgenodigd kunnen worden om haar visie daarop te geven. Een ander groot thema is de menselijke waardigheid. Dit kan naar voren komen in onderwerpen als draagmoederschap, donorschap, eenzaamheid, omzien naar elkaar. Aan de hand van o.a. de genoemde onderwerpen vul je het beeld van God zijn in een viering. Ook het onderwerp 'Gastvrijheid' is genoemd. Met dit onderwerp kunnen vragen m.b.t. de vluchtelingen en migratie en hoe gaan we hiermee om een plaats krijgen.

## **VAN HET BESTUUR (5) .....**

---

In de tweede groep over dit onderwerp worden thema's genoemd als: duurzaamheid, Koran, euthanasie. Dit moet dan steeds verbonden worden met een viering. Bram Visch pleit ervoor dat we als OVG wel als voortrekker moeten blijven fungeren. De genoemde onderwerpen moeten ingebed worden in vernieuwende vieringen.

### **3. Kernwaarden**

De kernwaarden zijn moeilijk te omschrijven. Dat moet wel gebeuren om daarop verder te kunnen bouwen. Het gaat om vragen als: Waartoe zijn we op aarde? Waarom komen we naar de Peper? Wat is open? Van daaruit moeten we verder kijken.

Jongeren hebben een uitnodigende sfeer nodig. Hoe open is de Peper voor nieuwkomers? Heb je een hoger IQ nodig voor de Peper?

De Peper moet zich ook richten op mensen die niet van ons weten, maar zich er wel thuis zouden kunnen voelen.

### **4. Communicatie**

We moeten in de huidige digitale wereld de moderne media gebruiken om aan mensen buiten onze kring te vertellen hoe bijzonder onze vieringen zijn.

Extern kan dat via Kerk in Stad en via kranten. We kunnen meer via de mail doen, of naar de website doorlinken.

Een voorbeeld van interne communicatie is dat ook verteld wordt waarom iemand de bloemen krijgt.

T.a.v. Peperpraktisch zullen we te maken krijgen met privacywetgeving. Ook wordt genoemd de behoefte aan een peperdesk helpnet.

Ben Hanewinkel trekt de volgende voorzichtige conclusies uit de bespreking:

1. Het bestuur mag verder gaan met de uitwerking van de conclusies en aanbevelingen.
2. Het dienen hoort bij onze gemeenschap, soms met het label van de OVG.
3. Het leren moet in combinatie met onderwerpen voor de vieringen.
4. Het nadenken over de kernwaarden van de Peper is nog niet afgerond.
5. Het is belangrijk tot een goede PR te komen.

Om 22.35 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen wel thuis.

28 februari 2018, Koos van Huis, secretaris OVG

## MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (1) .....

---

---

### Aanvangstijden bijzondere vieringen in de Stille Week.

Witte Donderdag, 29 maart  
Pepergasthuiskerk, aanvang 19.30 uur.

Goede Vrijdag, 30 maart  
Aanvang van de Kruisweg- wandeling om 19.30 uur in de Stadstuin aan de Mauritsstraat, tegenover nummer 10. Via het Pelstergasthuis (19.50 uur) komen we om ca. 20.00 uur in de Pepergasthuiskerk. Daar krijgt de Kruisweg zijn vervolg.  
De Pepergasthuiskerk is open vanaf 19.45 uur.

Paasavond, 31 maart.  
Pepergasthuiskerk, aanvang 21.00 uur.

### Mededeling



## **MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (2) .....**

---

---

### **!!! Plannen voor de aankleding van de Pepergasthuiskerk !!!**

Als Pepergasthuishgemeenschap vinden we het zeer belangrijk om het oecumenische aspect van onze vieringen tot uitdrukking te brengen. We streven ernaar dat iedereen zich welkom voelt. Recent is het echter onder onze aandacht gebracht dat het oecumenische karakter van onze vieringen onvoldoende terugkeert in de aankleding van de kapel. Met andere woorden: de kerk is te kaal.

We willen hier graag verandering in brengen en daarbij hebben we uw hulp hard nodig. Iedereen wordt gevraagd op Paasochtend een heiligenbeeld, een icoon, of een kleurige Godsafbeelding naar de kerk mee te nemen. Wellicht kan niet alles een plek krijgen, maar door middel van een stemming - geleid door onze voorzitter - hopen we een geïnspireerde keuze te kunnen maken.

N.B. Mocht u moeite hebben met het vervoer van uw heiligenbeeld of maakt u zich zorgen of het één en ander wel door de deur van de kerk past, dan kunt u zich voor praktisch advies melden bij Mieke Thijsseling – zij is wiskundedocent.

Actiegroep 'Kale Kerk'

### **Coach4you**

Coaches gezocht!

Voor het nieuwe brugjaar 2018-2019 kijkt Coach4you Groningen nu al uit naar gemotiveerde coaches die zich willen inzetten voor een brugklasser die een steuntje in de rug nodig heeft.

Heb jij hart voor kinderen, ben je geïnteresseerd in hun ontwikkeling en wil je graag sociale tegenstellingen overbruggen? Bekijk dan onze site: [www.coach4yougroningen.nl](http://www.coach4yougroningen.nl) en lees meer over het coach zijn onder "Coach". Via deze site kun je je aanmelden om coach te worden. Ook kun je in de Peper mensen spreken die al coach zijn. Wij geven jullie graag mondeling meer informatie.

Janita Rutgers(coördinatieteam Coach4you Groningen) en Marjoke Brenninkmeijer(intakes nieuwe coaches)

## **MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (3) .....**

---

---

### **Uitnodiging Vieringenoverleg**

Op 11 april aanstaande vindt weer het volgende Vieringenoverleg plaats. Tijdens die bijeenkomst geven leden van de pr-groep een toelichting en demonstratie van onze website. Wat staat er allemaal op de site, hoe vind je je weg in al die informatie, wat kun je gebruiken bij de voorbereiding van vieringen. Natuurlijk kun je ook aangeven wat eventueel ontbreekt en wat je graag zou willen toevoegen.

Aansluitend komt de invulling van de voorbereidingsgroepen aan de orde. Hoe bereiken we mensen die mee willen doen?

Na de pauze neemt Wim Opgelder ons mee naar de keuze van liederen voor een viering. Hoe komen we tot thematisch passende liederen? Uit welke bundels maken we als voorbereidingsgroep onze keuze? Wat is daarbij de rol van het koor en de cantor? We gaan met dat onderwerp niet alleen informatief maak ook via workshops op praktische wijze aan de slag.

Het belooft een boeiende en interessante bijeenkomst te worden.

Van harte nodigen we een ieder uit om aanwezig te zijn op woensdag 11 april om 8 uur in de Columnakerk (Paulus Potterstraat 2 Groningen)

Namens het VO-klein,  
Pieta Ettema, secretaris

### **Kerk en Kroeg: 25 maart**

Wil je graag Pepergangers (beter) leren kennen? Kom dan ook op 25 maart na de viering naar het 'Schimmelpenninckhuis' aan de Oosterstraat. Een rustige plek voor een gezellige kennismaking of om eens op een andere manier met elkaar in contact te komen. Je kunt ook rustig nog instromen nadat je de koffiekamer van de Peper bezocht hebt.

Iedereen is van harte welkom.

Corrie van de Zee en Lida Weeda



## KLOOSTERWEEKEND .....

---

---

### Kloosterweekend 21 – 23 september 2018

Ook in 2018 organiseren we weer een kloosterweekend. Dit jaar wordt het gehouden van vrijdag 21 t/m zondag 23 september. Omdat je tegenwoordig voor groepen heel lang van te voren moet bespreken zijn we uitgekomen bij de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen. We hebben een optie genomen voor 10 personen. Het klooster behoort tot de orde der Benedictijnen.

Dagelijks zijn er 6 gebedsmomenten. Het klooster is, zoals ze zich zelf presenteren, *een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem kan komen. Een oord waar men zich erop toelegt 'vrij te worden voor God', naar de wapenspreuk van het klooster: 'Deo Vacare'. Vrij zijn voor God strekt zich ook uit naar onze medemens: een open houding naar ieder die bij ons aanklopt. Een luisterbereidheid voor wie zijn hart wil uitstorten. Een woord van bemoediging en vrede voor allen die zoeken naar hun weg door het leven.*

Voor meer info zie: <https://www.abdijvanegmond.nl/>

We hebben een optie genomen voor 10 personen voor het weekend van 21 – 23 september. Aankomst op vrijdagmiddag om 15.00 uur. Vertrek zondagmiddag na de lunch.

De kosten voor dit weekend bedragen € 100,- . Dit is inclusief maaltijden, handdoeken en bedlinnen.

Opgave voor dit weekend **voor maandag 23 april** bij Dick Westerkamp.

E-mail: [dickwesterkamp@gmail.com](mailto:dickwesterkamp@gmail.com) .

Het klooster hanteert zeer strikte richtlijnen m.b.t de wijze van betaling van dit weekend. Zodra je je ingeschreven hebt krijg je hierover nadere informatie.

N.B. Tot nu toe hebben zich 8 personen opgegeven.

Mocht je nog mee willen .....

Vooraf zullen we een keer bij elkaar komen om het weekend voor te bespreken.

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met:

- Marijke van der Stigchel: [vriestigchel@versatel.nl](mailto:vriestigchel@versatel.nl)
- Dick Westerkamp: [dickwesterkamp@gmail.com](mailto:dickwesterkamp@gmail.com)

## **GEZICHTEN HEBBEN NAMEN (1) .....**

**Hier staat in de papieren versie van deze Peperclip een bijdrage aan de rubriek 'Gezichten hebben namen'. De auteur van dit stuk heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de website en daarmee op het internet.**

**De redactie**

## PEPERKORRELS .....

---

- Jezus likte niemands hielen; Hij waste wel voeten...
- Het graf van Christus is beroemd om wat het niet bevat.
- Pasen vertelt je dat je de waarheid in een graf kunt stoppen, maar dat het daar niet blijft.
- Lente in de grote stad: men hoort 's morgens de vogels hoesten.



## PEPERCLIPS IN 2018 .....

---

nr.3	inleverdatum	5 mei 2018	verschijningsdatum	13 mei 2018
nr.4	inleverdatum	14 juli 2018	verschijningsdatum	22 juli 2018

## COLUMN VAN DE JONGERENGROEP .....

---

---

### Kloosterweekend

Begin februari zijn we met veel mensen van onze jongerengroep naar jeugdcentrum Don Bosco geweest. Het was een erg groot huis verdeeld in 2 delen. Het voorste deel, daar sliepen wij. En het achterste deel, daar sliepen de broeders. De avond dat we aankwamen kwam broeder Theo bij ons. Hij heeft ons heel veel verteld over Don Bosco, wat het doel was van deze locatie en waar ze voor stonden. Toen broeder Theo weer weg ging deden we spelletjes en gingen daarna slapen. De volgende ochtend waren Jan en Annemiek zo stoer om om 7.10 uur in de kapel te zijn en daar een viering mee te doen, de rest van de jongeren sliepen nog. We hebben toen ontbeten en daarna hebben we gepraat over het thema van de jongerenviering van dit jaar: de kleine prins! Toen we dat besloten hadden maakten een wandeling en deden aan het eind van de dag yoga met Dineke. 's Avonds gingen de meiden koken en de jongens dekten uiteindelijk de tafel. Na het eten bedacht Annemiek een heel erg leuk spel, dat hebben we de rest van de avond gedaan naast; lekkere dingen eten, weerwolven en heel erg veel lachen. We sliepen toen ook erg laat. De volgende ochtend was er om 09.30 u een kerkviering en daar liepen we met z'n allen naartoe. Daar mochten wij de klokken luiden en de kaarsen aansteken en mocht Maartje een tekst voorlezen. Het was een andere viering dan dat wij altijd in de viering doen en dat was leuk om te zien. Toen we weer terug waren deden we nog een spelletje, maakten we huiswerk en pakten daarna onze spullen in om weer naar huis te gaan. Veel mensen vonden het van tevoren wel heel erg spannend om mee te gaan. Maar toen we aankwamen en onze kamers hadden gezien was het goed en had iedereen het erg naar z'n zin. Door alle leuke spelletjes hebben we erg gelachen en elkaar heel erg goed leren kennen. We hebben het heel erg naar ons zin gehad en hebben heel erg veel zin in de jongereviering!

Maartje Wijnstra en Marin Eid



## VAN DE PASTORAATSGROEP .....

---

### **Pastoraat zijn we allemaal.**

Maar wat is pastoraat? Hier wat gedachten, zonder de illusie dat het volledig is. Daar is een boek voor nodig en ook dat boek zal tekort schieten.

Pastoraat is voor de één de jas van iemand oprapen en ophangen. Een lift met de auto aanbieden. Moeite doen voor degene die slechthorend is. Een luisterend oor geven voor dat waar iemand vol van is, ook al kun je er geen touw aan vast knopen. Oogcontact maken met een ander die je niet kent. Humor op het juiste moment, daar waar de glimlach iemand optilt uit de somberte.

Voor een ander is het iets doen met de naaste die neerslachtig is, initiatief daartoe nemen. Iemand troosten. Een mens zijn pijn gunnen. In stilte nabij zijn.

Het is ook vertrouwen dat, als jouw handen en armen te moe zijn, er anderen zijn die het overnemen.

Het is niet alleen geven maar ook durven ontvangen. Of stilstand ervaren. Pastoraat is ook nee durven zeggen om niet samen met de ander in een uitputtingsslag te belanden. Pastoraat is mens zijn met elkaar. We zijn het allemaal.

Heb je een tip voor de bestemming van de bloemen in een viering? Geef het door aan Witske Bodewitz ([ovg@witske.eu](mailto:ovg@witske.eu)). Bloemen zijn een liefdesgroet. Liefde komt altijd gelegen. Het vermelden van de reden voor het geven van de bloemen gebeurt meestal wel, maar desgewenst hóeft het niet.

Tot slot, de bijeenkomst van de pastorale kring is 23 mei van 20.00 tot 22.00 bij Wiebe Schoonhoven, Noorddijkerplein 1 in Groningen. Het thema is: 'Omzien naar elkaar - Vormgeven aan pastoraat'.

Met vriendelijke groet namens de Pastoraatsgroep,  
Corrie van der Zee

# PEPERPOEZIE .....

---

## ZIELSONGELUKKIG

pas op, de ziel vliegt weg  
laat het lichaam alleen  
de achterblijver zielloos

er is geen weg, geen richting  
al kan alle kanten op  
maakt elke keuze doelloos

kijk uit, of ik ga schreeuwen  
– beluister het verhaal –  
het is toch niet zinloos

rustig rustig, wees gerust  
je blijft niet alleen  
vertrouw het vertrouwen

bedenk en bedank  
het bewogen vermogen  
het wezen te loven

de binnenwaartse bron  
waaruit wij ontstaan –  
ons leven te dromen

schade aan de ziel zowaar  
verenigt – als het mag – 't meest  
het totaal van ons bestaan  
lichaam, ziel en geest

zielsgelukkig één

Johan Vermeulen  
maart 2018

Wat zegt een kip als  
'ie tegen een  
lantaarnpaal loopt?...  
TOK!

Waarom kan een ei  
niet bevroren?...  
Omdat er een  
dooier in zit!

hoe luistert de paas-  
haas naar zijn muziek.



**Alvast een heel VROLIJK PASEN!**

Op de zondag na Pasen, op 8 april, worden er twee baby's gedoopt:

Teije

het broertje van Maartje, Tobias en Roosmarijn

en

Jildau

het zusje van Hidde en Hester

# PEPERINFO .....

=====  
**Redactie:** Hugo Boonstra en Nelleke van Vliet  
**E-mail:** [peperclip@ovg-web.nl](mailto:peperclip@ovg-web.nl)  
**Internet:** [www.ovg-web.nl](http://www.ovg-web.nl)



## Stichting O.V.G.

Iedere zondag is er een viering in de Pepergasthuiskerk om 10.30 uur.

Contactadres voor informatie over de vieringen:  
Secretariaat OVG - Koos van Huis - [secretaris@ovg-web.nl](mailto:secretaris@ovg-web.nl)

## Financiële bijdrage OVG

Wilt u een bijdrage storten om de vieringen in de Pepergasthuiskerk te kunnen voortzetten? Het rekeningnummer is: NL03 RABO 0385 1260 85 / Stichting Oecumenische Vieringen Groningen / Winschoten – [penningmeester@ovg-web.nl](mailto:penningmeester@ovg-web.nl)

## Peperpraktisch

Ben je nieuw in de Peper of kom je al lang in de Peper en vind je het prettig dat je Pepergangers kunt benaderen of dat zij jou kunnen benaderen, meld je dan aan bij Peperpraktisch: [adressen@ovg-web.nl](mailto:adressen@ovg-web.nl). Dit is een databank met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van Pepermensen. Incidenteel ontvang je berichten via de pepermail, bijvoorbeeld bij het overlijden van Pepergangers. Dit is ook het emailadres voor adreswijzigingen of het opvragen van een adressenlijst.

## Pastoraatsgroep

De Peper heeft een pastoraatsgroep van vijf mensen. Voor een persoonlijk gesprek kunt u bij hen terecht. Zij bieden u een luisterend oor. Spreek gerust een van hen aan, als u er behoefte aan heeft om vertrouwelijk met iemand te praten. Misschien eenmalig, maar het kan ook vaker. Over gebeurtenissen in uw leven die u bezighouden. Over wat u na aan het hart ligt. Over uzelf. U kunt telefonisch contact opnemen of per e-mail. Meer informatie vindt u in de folder Pastoraat deze ligt bij de uitgang. of op [www.ovg.nl](http://www.ovg.nl)



Wiebe Schoonhoven Corrie vd Zee Linda Waanders Herman Boiten Witske Bodewitz

**Presbyterium** Wilt u een aanvraag doen voor doop, belijdenis, een rouw- of trouwdienst, neem dan contact op met het presbyterium via: Sietse Wijnstra - [presbyterium@ovg-web.nl](mailto:presbyterium@ovg-web.nl)