



Peperclip

informatieblad van de OVG
27e jaargang nr. 5 • 16 september 2018

VAN DE REDACTIE

Tussen het begin van de meteorologische en de astronomische herfst komt deze Peperclip uit. Met recht kunnen we dit vijfde nummer van 2018 dus het herfstnummer noemen. In de afgelopen zomer gebeurde er veel.

We gaven ons in de zomervieringen over aan onze dromen, geïnspireerd door Bijbelse dromen. Begin augustus ontvingen we het overlijdensbericht van Seth Boonstra. In deze Peperclip gedenken wij hem in een In Memoriam, samengesteld door (oud-)bestuursleden.

Wat zal de herfst ons bieden?

Aan de kopij te oordelen gaat het in dit seizoen over reflectie en verdieping. In de vieringen van de komende tijd is 'voor het licht naar binnen' volop ruimte. Maar ook deze Peperclip kan daar een bescheiden rol in spelen. In verschillende bijdragen krijgt het werk van enkele (oud-)Pepergangers aandacht, voor Herman Verbeek bijvoorbeeld, priester-politicus, die vijftien jaar geleden overleed. Uit Verbeeks archief kwamen veel onbekende liederen en toespraken tevoorschijn. Deze zijn nu opgenomen in een boek dat op zondag 14 oktober aanstaande wordt gepresenteerd.

Onze oud-theologisch medewerker van de Peper, Jacobine Gelderloos, promoveerde donderdag 6 september op haar onderzoek naar de rol van kerken in dorpsgemeenschappen. U leest haar impressie daarover in dit nummer.

Ruben Vellenga zet de spotlight op de Samburu Girls Foundation in Kenia en vertelt u in 'Uit het oog...' hoe hij in de Peper inspiratie voor zijn ontwikkelingswerk heeft gevonden. Verdieping kunt u ook vinden bij de theoloog John Caputo. Het leerhuis van de Nieuwe Kerk biedt u die mogelijkheid maar ook een studiedag in de Emmauskerk in Lewenborg. De redactie is bijzonder verheugd dat een nieuwe columnist zijn bijdrage aan de clip heeft geleverd. We hopen dat er nog vele columns volgen.

Wij wensen jullie allen een goede herfst. Deze Peperclip wensen wij als redactie veel aandachtige lezers toe.

Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma en Hugo Boonstra

OVER KOMENDE VIERINGEN (1)

ZONDAG 16 SEPTEMBER '18

thema: Levenskunst

In het kader van een aantal vieringen met het thema: *het bijzondere in het gewone*, gaan we in de viering van 16 september woorden en liederen vinden rond vier zinnen van *Novalis*, die in de bloeitijd van de Romantiek (18e eeuw) leefde. Novalis is dus een romanticus. Vaak vinden we al snel de muziek en de taal van die tijd ietwat overdreven. Toch zijn wij er als voorbereidingsgroep mee aan de slag gegaan omdat er natuurlijk ook 'pareltjes' in zitten.

In mijn optiek is het hele oeuvre van Novalis een grote parel. Zijn oeuvre is niet zo groot - hij is slechts 29 jaar oud geworden, maar ik lees zijn werk graag. Het troost me iedere keer weer en geeft me moed zelf te schrijven. Maar voornamelijk geeft het me moed om de schoonheid te blijven zien in onze uitdagende tijd.

Dit zijn de vier zinnen die ons als voorbereidingsgroep de moed gaven om dit niet gemakkelijke thema in ons gewone dagelijks leven op te pakken:

Door aan

het gewone een hogere betekenis,

het alledaagse een aanzien vol geheimen,

het bekende de waardigheid van het onbekende te geven,

en het eindige van een oneindige glans te voorzien,

romantiseren we het.

We hebben als voorbereidingsgroep een jaar met deze vier zinnen gewerkt. En veel hebben we er aan beleefd, in aandacht en blijdschap.

Namens de voorbereidingsgroep,
Machteld Rippen-Veenker

OVER KOMENDE VIERINGEN (2)

ZONDAG 23 SEPTEMBER '18

Tussen hemel en aarde. Verbinding als bron van kracht

In de serie 'Tussen hemel en aarde' ontvangen we op zondag 23 september prof.dr. Tom Postmes in de Pepergasthuiskerk. Tom Postmes is sociaal psycholoog en houdt zich bezig met menselijk gedrag. De laatste tijd is hij regelmatig in het nieuws vanwege zijn grootschalig onderzoek in het Groninger aardbevingsgebied. Dit is een onderwerp waarbij zowel de belangen, als de emoties, groot zijn.

Bij ons komt Tom praten over het menselijk welbevinden in groepen. Heeft de kerk nog een functie in onze moderne, individualistische maatschappij? In de laatste vijftig jaar is de kerkgang in Nederland immers sterk afgenomen, terwijl het aantal psychologen alleen maar toeneemt. Betekent dit dat de psycholoog een toegang heeft gevonden tot onze ziel, tot ons innerlijk, waaraan de kerk voorbij is gegaan? Heeft de psycholoog antwoorden en oplossingen waaraan het de pastor ontbreekt? Kortom: wat ziet de psycholoog als hij naar de kerk kijkt? We gaan het hem vragen.

Namens de voorbereidingsgroep,
Annemieke ter Brugge

ZONDAG 30 SEPTEMBER '18

Over Kierkegaard en vertwijfeling

In de viering van 30 september laten we ons inspireren door de Deense 19^e - eeuwse filosoof / theoloog Søren Kierkegaard. Kierkegaard wordt gezien als de grondlegger van de existentiële filosofie. Daarin gaat alle aandacht naar de mens in deze wereld, en vooral naar zijn eigen bestaan. Belangrijk zijn daarbij de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Voor Kierkegaard staat centraal dat je moet kiezen in het leven. Kierkegaard zegt niet wát je moet kiezen, maar dát je moet kiezen. Maar kiezen in vrijheid roept vertwijfeling op. En soms in het verlengde daarvan angst.

OVER KOMENDE VIERINGEN (3)

We bevragen deze gedachten aan de hand van twee lezingen uit de evangeliën. De eerste uit Johannes over de figuur van Nicodemus, de tweede uit Lucas over Simon die aan tafel meemaakt dat een vrouw een albasten fles met mirre uitgiet over Jezus. Beiden worden geconfronteerd met een oproep tot radicale vernieuwing van hun leven, maar wat zal hun antwoord zijn en in hoeverre sluit dat antwoord aan op de zekerheden van de traditie waarin zij staan? Een traditie waarin het juist gaat om wát je moet doen. Kierkegaard zegt: Als het goed is en je durft, brengt vertwijfeling je uiteindelijk bij jezelf. Maar het is een moeizame weg.

Namens de voorbereidingsgroep,
Mirjam van Hijum, Heleen van de Velde, Henk Bodewitz

ZONDAG 7 OKTOBER '18

In de Immanuelkerk aanvangstijd: 11.00 uur

Het menselijk tekort en genade

We leven in een samenleving waarin alles perfect moet zijn. Voor alles is wel een behandelplan, verbetertraject of kwaliteit impuls. Maar wij mensen zijn niet perfect en het leven is niet altijd een succesverhaal, integendeel. Hoe gaan we om met ons eigen tekort? En dat van anderen? Kan het menselijk tekort een bron van verlangen zijn? Kunnen we onszelf en elkaar accepteren met dat tekort? Die acceptatie is uit de Bijbel bekend onder de noemer: genade. Genade is een essentieel aspect van ons geloof. Wie ontvangt genade? Wie "verleent" dat?... Hoe verhoudt zich dat tot de dingen die fout gaan in ons leven? Anders gezegd: hoe verhouden "ons menselijk tekort" en "genade" zich tot elkaar? Daarover willen we nadenken in samenwerking met de Vieringen op weg van de Immanuelkerk.

Namens de voorbereidingsgroep,
Bert Bennink, Aldert Hesseling en Rita Rouw

OVER KOMENDE VIERINGEN (4)

ZONDAG 14 OKTOBER '18

Woorden en Daden. (Jakobus 1: 19-27)

Liesbeth Fransen en Geeske Hovingh bereiden samen deze viering voor. Geeske werkt bij het Wereldhuis in Amsterdam. Dit is een centrum dat gerund wordt door en voor ongedocumenteerde migranten met als doel hen te versterken in hun kwetsbare situatie.

ZONDAG 21 OKTOBER '18

Moeder van Al

In de serie 'Namen van God' gaan we op zondag 21 oktober op zoek naar die namen die het goddelijke als een vrouw omschrijven. Bijbelteksten als Psalm 131:2 en Jesaja 66:10 spreken bijvoorbeeld over God als een Moeder die voor haar kinderen zorgt en hen liefdevol voedt, troost en beschermt.

Te midden van de discussies in de samenleving over *Metoo* en seksueel misbruik in de kerken, willen we juist de aanwezigheid van deze zachte krachten een plek geven in onze vieringen. Daarnaast stellen we ons de vraag of een andere naam ons uitdaagt om anders na te denken over goddelijke macht en wie of wat het goddelijke voor ons is.

Namens de voorbereidingsgroep,
Annemieke ter Brugge

ZONDAG 4 NOVEMBER '18

Viering van Allerzielen

In de Peper hebben we er voor gekozen de gedachtenis aan onze overledenen te vieren op de zondag die aansluit op het feest van Allerzielen. De viering van Allerzielen heeft in de kerk zeer oude wortels. Tegenwoordig is het boven alles een feest van gedenken, dat de kerk nu al eeuwen viert, en dat wij ook al vanaf het begin in de Peper vieren. Wat is gedenken?

OVER KOMENDE VIERINGEN (5)

Gedenken is natuurlijk denken aan, terugdenken, herdenken. Zo denkt ieder van ons terug aan zijn of haar eigen overledenen, op allerlei momenten van de dag, of bij bijzondere gelegenheden. Belangrijk om het verdriet om het afscheid niet weg te stoppen, maar onder ogen te zien, toe te laten. Gedenken heeft ook een rituele kant, wat de mogelijkheid van gezamenlijkheid opent. Ieder is er met eigen herinneringen en gevoelens, maar je doet ook iets samen. Die gezamenlijkheid kan dragen en troosten. In een viering gaat het bovendien om een gelovig gedenken, we zien het leven en sterven van onze dierbaren in Gods licht. We vertrouwen hun leven toe aan Gods hand. In God blijven we met elkaar verbonden.

In de viering van 4 november a.s. zullen de namen van de overledenen van dit jaar genoemd worden en zal er voor hen een kaars ontstoken worden die aan de familie meegegeven wordt.

In het bijzonder zal ook stil gestaan worden bij de tallozen die ongekend in onze wereld – veraf en dichtbij, dagelijks en soms maar even – in ons beeld verschijnen als naamloze doden, slachtoffers van de vele vormen van geweld. Door samen te zingen, te luisteren naar troostende woorden en door brandende kaarsen staan we stil te staan bij dood, pijn, en verlies. Om getroost en bemoedigd weer verder te kunnen gaan.

Namens de voorbereidingsgroep,
Marika Meijer, Gerda Imhof , Truus Schoonhoven , Rita Rouw en Henk Bodewitz

TERUGBLIK ZOMER (1)

Mijn eerste keer.....

In het voorjaar kreeg ik de vraag van 'trekker' Ineke Molenkamp of ik mee wilde doen aan de voorbereiding en uitvoering van de zomervieringen. Het thema Bijbelse 'dromen' sprak mij meteen aan en spontaan heb ik toegezegd mee te doen, zonder echt te weten waar ik aan begon....

Het was de eerste viering waarvoor ik (mede) verantwoordelijkheid droeg. Echter nu de laatste zomerviering geweest is, inclusief de evaluatie, (want, zo leerde ik ook, na een viering volgt een evaluatie) kan ik zeggen dat ik geen moment spijt heb gehad.

Het heeft mij veel gebracht. Inhoudelijk en ook op het sociale vlak. Ik heb meer Pepergangers op een andere, intense manier leren kennen.

Zeer onder de indruk ben ik gekomen van de hoeveelheid werk die er verzet moet worden voor een viering.

Laat staan voor een reeks van 7(!) zomervieringen.

We zijn 2 keer bij elkaar geweest met alle voorbereiders (14) o.l.v. Ineke als 'trekker' (wat een gek woord eigenlijk..) en Annemieke ter Brugge als theologisch ondersteuner.

Ineke en Annemieke hadden al heel veel voorwerk gedaan. Tijdens de eerste bijeenkomst (inclusief heerlijke lunch bij Ineke en Gerard!) konden we na een inspirerend theologisch verhaal over de achtergrond van Bijbelse dromen, verder met de invulling, het maken van tweetallen die elk een viering voor hun rekening zouden nemen en hoorden we van de (on) mogelijkheden die zomervieringen met zich meebrengen.

Voor de 2^{de} bijeenkomst had elk tweetal een concept gemaakt, liederen gekozen die via Ineke aan Wim Opgelder waren voorgelegd, die zijn professionele blik erover had laten gaan en met adviezen kwam, (er is immers geen cantor/ij tijdens deze vieringen) die wij natuurlijk ter harte hebben genomen bij het uitwerken van onze vieringen.

Ik vond het heel bijzonder en indrukwekkend om te ervaren hoezeer alle koppels veelal met dezelfde voorstellen voor (tafel)liederen en vredeswens kwamen. De neuzen stonden dezelfde kant op en samenhang tussen de 7 vieringen werd daarmee gewaarborgd, met ruimte voor eigen invulling.

Vervolgens zijn Martha (mijn partner in de eerste zomerviering) en ik nog een aantal keren bij elkaar geweest, hebben veel met elkaar gesproken, gelezen,

TERUGBLIK ZOMER (2)

gezocht naar liederen en ander geschikt materiaal en uiteindelijk groeide de viering (waarin de droom van Salomo centraal stond) tot een uitwerking waar wij ons helemaal in konden vinden.

Heel jammer vond ik het dat ik (het is nu eenmaal vakantie..) niet alle vieringen kon meemaken.

Ik vond het een prachtig 'project' waarin ik verdieping heb gevonden, inspiratie n.a.v. betekenisvolle dromen en ik moedig iedereen aan om (mocht je dat nog nooit ervaren hebben) de stap te zetten om mee te werken aan de voorbereiding van een (zomer) viering.

Het kost tijd en energie, maar dat is het meer dan waard!

Met dank aan Martha, alle voorbereiders van deze zomervieringen, Wim, de commissaris van dienst, de pianist en in het bijzonder Annemieke en Ineke, die het tot in de puntjes doordacht hadden, met mooie schema's en praktische uitwerkingen en handleidingen, waardoor de 'eerste keer' voor mij heel waardevol is geweest.

Harma van der Schoot

Seth Boonstra 1929-2018

Lieve Pepergangers,

Er zijn zoveel reacties gekomen op het bericht van het overlijden van mijn levensgezel Seth Boonstra dat het er teveel zijn om jullie persoonlijk te bedanken voor de meelevende, warme woorden. Vaak met een herinnering aan hem.

Dit geeft de steun en de sterkte die jullie mij toewensen waarvoor heel veel dank!

Marijke de Bruijne

IN MEMORIAM

In memoriam Seth Boonstra 1929-2018

Op 2 augustus 2018 is in Beetsterzwaag overleden Seth Boonstra. Seth was voorzitter van het bestuur van de OVG in de periode 1996-2000 en ook daarna nog nauw betrokken bij onze gemeenschap. Hij was van grote betekenis voor allen die hem kenden. Weloverwogen en rustig gaf hij zijn mening en was zeer zorgvuldig in zijn bestuurlijk handelen. Hij gaf aandacht aan alles wat zichtbaar maar ook onzichtbaar was binnen onze gemeenschap.

Seth was medicus en hoogleraar in het UMCG en werd zeer gewaardeerd binnen zijn afdeling klinische neurofysiologie. Aandacht voor de opleiding van medici en paramedici waren kenmerkend en met name ook zijn oog voor het welbevinden van “zijn” mensen.

Seth Boonstra was de levensgezel van Marijke de Bruijne en weduwnaar van Ans Boonstra- Heitmeijer. Marijke heeft veel teksten geschreven voor het koor van de Peper en voor onze gemeenschap.

In zijn latere jaren raakte Seth meer betrokken bij de gemeenschap van de Nieuwe Kerk, waar ook de Dankdienst voor zijn leven is gehouden. Het was een dienst waar veel Pepergangers aanwezig waren om afscheid te nemen van hem, die zo betrokken en geliefd was in de Peper. Bij het begin van de dienst werd de volgende tekst van Marijke de Bruijne gelezen:

*Vroeger was Jij in verhalen
ver van mij vandaan, maar echt,
Jij bestond, maar door de jaren
is dat alles weggeëbd.*

*Langzaam wist ik dat het denken
over Jouw aanwezigheid,
in de kosmos, in ons leven
zoeken zonder antwoord blijft.*

*Toch heb Jij een spoor geslepen
door de diepten van mijn ziel,
bleef mij zin en richting geven
aan de wegen die ik ging.*

*nee, nooit zal ik Jou meer vragen
wie Je bent en hoe Je bent,
want ik weet, ik kan niet anders,
dát Jij bent en in ons werkt.*

Ben Hanewinkel, Koos van Huis, Edo Vellenga

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (1)



WOENSDAG 19 SEPTEMBER in de Columnakerk

!! Speeddate met Pepergangers !!

De zomer is voorbij en dat betekent in de Peper dat het tijd is om je op te geven voor de vieringen van volgend jaar. De plannen voor het jaarrooster 2018/2019 zijn in grote lijnen rond en we willen iedereen van harte uitnodigen om kennis te maken met de nieuwe vieringen en op zoek te gaan naar een persoonlijke *match*.

Op woensdagavond 19 september komen we daartoe bij elkaar in de grote zaal **in de Columnakerk (Paulus Potterstraat 2)** die voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot een sfeervolle ontmoetingsplek.

Stel je in op een leuke avond en begin nu alvast na te denken over je eigen profiel. Ter inspiratie hieronder alvast de inleiding van het jaarthema en een al eerder binnengekomen, geanonimiseerde, matchmail.

naam: ~~W.O.~~
interesses: muziek,
liturgie en bezinning

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (2)

Jaarthema 2019 Wees heilig, want Ik ben heilig (1Petrus 1:16)

De OVG geroepen tot heiligheid

In april 2018 deed Paus Franciscus de encycliek 'Gaudete et Exsultate' uitgaan: Verheugt u en Juich. In dit inspirerende geschrift roept de paus gelovigen op naar heiligheid te streven. Daarmee bedoelt hij niet te zeggen dat we moeten breken met ons dagelijks bestaan en de samenleving zoals we haar kennen achter ons moeten laten. In plaats daarvan roept de paus ons op in kleine gebaren in heiligheid te groeien, bijvoorbeeld door geduld te hebben en aandacht te geven aan elkaar, door vriendelijkheid of door af te zien van geroddel. Heiligheid hoeft geen vorm te krijgen door jezelf te dwingen grote radicale keuzes te maken, je kunt het ook bereiken door meer volmaakt te doen wat je toch al deed.

In het jaar 2018/2019 willen we proberen in de Peper de oproep van de paus na te volgen en zullen we op verschillende manieren deze vorm van heiligheid centraal stellen in onze vieringen. We stellen ons ook de vraag of er zoiets bestaat als een heilig jaar. Creëert het ritme van ons dagelijks leven en de gang van de seizoenen ruimte en besef van een diepere laag onder het menselijk bestaan? Zijn de cyclus van de natuur, de oude rituelen en symbolen, de oude feesten wellicht een vergeten toegang tot het heilige? Om dit uit te zoeken zullen we ons door het jaar laten leiden door het ritme van de tijd en de seizoenen. Naast een aantal losse series wordt het jaarrooster gedragen door vier kringen: de Kerstkring (winter), de Paaskring (lente), de St Janskring (zomer) en de St Michaëlskring (herfst). In de aankleding van de Peper gaan we proberen aspecten van deze kringen ook steeds visueel aanwezig te laten zijn.

Meer informatie over de vieringen en voorstellen van uitwerkingen worden aangeboden op 19 september.

Namens het VO-klein,
Annemieke ter Brugge

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (3)

Leerhuis en Vieringenserie over John Caputo

“Geloven, hopen, liefhebben: ik hou van die woorden”

Pepergangers zijn van harte uitgenodigd om dit najaar aan te sluiten bij een drietal avonden die de Nieuwe Kerk organiseert over de theoloog John Caputo en zijn boek ‘Hopeloos Hoopvol – belijdenissen van postmoderne pelgrim’.

De avonden worden aanbevolen als voorzet en inspiratie van een vieringenserie over Caputo in de Pepergasthuiskerk, in het voorjaar van 2019.

Data bijeenkomsten: 15/10 – 5/11 – 3/12

Tijd: 19.45 uur

Locatie: (waarschijnlijk) Kraneweg 33

Wilt u meer informatie over deze serie ontvangen, dan kunt u uw interesse kenbaar maken bij het vo-klein.

De fascinerende god van Caputo

Studiedag zaterdag 29 september.

Emmauskerk, Ra 4, Groningen (wijk Lewenborg)

Koffie/thee 9.30 uur. Begin 10.00 uur.

15.00 uur huiswaarts. Entree €15

Theoloog, priester, publicist drs. Huub Schumacher vertelt over deze dag het volgende:

“De fascinerende God van Caputo wordt een heel bijzondere. In twee inleidingen en een gesprek proberen we inzicht te krijgen in wat een vreemd, nieuw en verrassend denken-over-God we momenteel zijn beland als we kennismaken van de theologie van John D. Caputo.

Als ik voor mezelf spreek: kon ik er in het begin geen touw aan vastknopen, aan zijn visie op de betekenis die God voor je leven kan hebben, gaandeweg begon het te dagen en nú zeg ik: wat goed zeg! Wat bevrijdend, zó denken!

Dat veel mensen geen zin meer hebben naar de kerk te gaan, zal vast aan veel dingen liggen, maar volgens mij in ieder geval óók aan het feit dat zij in de kerk jammer genoeg over God niet te horen krijgen wat ze in het fascinerende

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (4)

denken van de gelovige Caputo wél te horen krijgen – en o zo graag te horen willen krijgen! De dag besluiten we met een liturgische moment in de geest van Caputo.”

Als deelnemer aan deze dag gaat u naar huis met de tekst op schrift van drs. Huub Schumacher.

Wilt u meer weten? Vraag Paul Steverink van Vereniging 'n Herberg, email:iccppc-groningen@planet.nl

Sint-Maartenviering “Licht naar Binnen”.

Dit jaar valt Sint-Maarten op een zondag en dat belooft een mooie viering te worden voor jong en oud. Er is al druk gewerkt aan teksten en muziek. De kinderen nemen natuurlijk hun lampion mee. Het wordt een viering van ons allen en we vragen alvast het volgende:

Wie wil een rode Sint-Maartenmantel naaien?

Wie wil 4 snoepzakken naaien en/of versieren?

En.....misschien wel nostalgie.....wie wil meehelpen suikerbieten uit te hollen? Bij voldoende deelname kunnen we er een gezellige avond van maken. Wij hebben het trouwens zelf nog nooit gedaan.....help ons!!

De aankleding voor de viering van 11 november..... daar kunnen we ook nog graag hulp bij gebruiken!!

Dus zet het vast in je agenda **11 november Sint-Maartenviering** en voor de kinderen **4 november** na de viering een **oefenmoment** voor zang en spel.

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Elles Huisman en Lida Weeda.

ehuisman80@gmail.com

lweeda@ziggo.nl

0595433210 ('s avonds)

0505771683

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (5)

Samburu Girls Foundation

Overal ter wereld wordt meisjes- en vrouwenbesnijdenis beschouwd als een ontoelaatbare schending van de rechten van de vrouw. Niettemin zijn ruim 92 miljoen meisjes in Afrika besneden, omdat mannen uit nomadische gemeenschappen niet zouden willen trouwen met een onbesneden partner. En omdat de besnijdenis hét moment vormt waarop de meisjes – van zeven tot vijftien jaar – uitgehuwelijkt kunnen worden. Het snelle trouwen van de jonge vrouwen leidt tot massale schooluitval en tienerzwangerschappen.

Samburu Girls Foundation (SGF) www.samburugirls.foundation, is een Keniaanse non-profit organisatie wiens primaire taak is om meisjes te redden van kind-huwelijk, kralen en vrouwelijke genitale verminking (VGV). Meer dan 1183 meisjes zijn gered en 326 worden momenteel gesponsord in scholen in het hele land. De organisatie werd geregistreerd als een NGO in oktober 2011. Het hoofdkantoor is gevestigd in Loosuk Centre, Samburu County en werkt nauw samen met 3 andere provincies, namelijk Marsabit, Laikipia en Isiolo.

De organisatie, opgericht door de Keniaanse Dr. Josephine Kulea, redt levens door te pleiten tegen schadelijke culturele praktijken en bouwt toekomst op voor de meisjes door ze naar school te brengen. Josephine is begonnen met opvangen van meisjes familieleden om hen te beschermen tegen kindhuwelijk, er volgden al snel meer meisjes uit haar dorp en de omgeving. Ik hoorde voor het eerst over haar fantastische werk toen ik terugkeerde naar Kenia in 2013 voor mijn werk voor de Verenigde Naties (VN) en zij de VN-persoonlijkheid van het jaar titel won. Later roemde President Obama haar toen hij Kenia bezocht.

Mijn organisatie, het VN Populatie Fonds (www.unfpa.org), stuurt de globale beweging aan tegen VGV. Nooit zouden wij zover kunnen komen zonder de passie, lokale inzichten, committering, en leiderschap van mensen zoals Josephine. Hoewel “klein”, SGF is goed en professioneel georganiseerd en haalt het mooiste en beste in haar mensen boven. Samen sterk zijn. Jong en oud, verschillend als we zijn tellen we allemaal als gelijken en waar we kunnen, staan we klaar om een ruggensteun te bieden aan iedereen die het nodig heeft, met name degenen die dat het meeste nodig hebben. Iets wat bij mij soms warme herinneringen aan de Peper bovenhaalt. Dat is passie, waarden en geloof tonen. Dat toont liefde.

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (6)

Elke cent die gedoneerd wordt, wordt goed besteed. Josephine kan daardoor haar meisjes onderdak verlenen, voeden, kleden, en naar school sturen. Zoals zij altijd zegt: "alle kleine beetjes helpen omdat we nooit mogen vergeten dat elk meisje telt!"

Bankrekeningnummer: NL44 ABNA 0601312759 R. Vellenga. Ik zorg ervoor dat uw gift overgemaakt wordt van mijn Nederlandse rekening naar de Keniaanse SFG. Alvast hartelijk bedankt!

Ruben Vellenga



Bron: site Samburu Girls Foundation

Gerardus Kalender 2019

Hoe laat gaat in mei volgend jaar de zon op en hoe laat de maan?

En wanneer gaat volgend jaar de zomertijd in?

Dit zijn allemaal dingen die op de Gerardus kalender 2019 kunt lezen.

Zoals ook mopjes en andere interessante weetjes en een voorstel voor een stichtelijk woord.

Binnenkort zijn ze weer verkrijgbaar en dat voor slechts € 7,25 per kalender.

Op de zondagen 7, 14, 21 en 28 oktober zijn de kalenders na afloop van de viering in de koffiekamer verkrijgbaar.

Maar op is op, dus wees er tegen die tijd snel bij.

Kees Sikkema

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (7)

Herman Verbeek - 1 februari 2013 †

Liedmiddag 'Dat gij het zingt

Vijf jaar geleden stierf hij. Priester-politicus Herman Verbeek. Regelmatig was hij te gast in de Peper en daarnaast erg betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeenschap. Op verzoek van het Verbeekfonds hebben Michaël Steehouder en Chris van Bruggen zich de afgelopen jaren ontfermd over Verbeek's archief. Een monsterklus, vol verrassingen. Veel onbekende liederen en toespraken kwamen tevoorschijn. 'In Memoriam' zijn deze liederen en toespraken opgenomen in een boek met de titel 'Dat gij het zingt

Het wordt gepresenteerd op zondag 14 oktober 2018.

Uitnodiging presentatie èn liedmiddag 'Dat gij het zingt

- 14 oktober '18 / 15.00 uur – 17.00 uur
- De Ark - Haydnlaan 46 - 9722 CJ Groningen
- De liedmiddag wordt afgesloten met een korte vesper.
- Entree gratis – collecte na afloop

Een projectkoor o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide / pianist Peter Rippen verleent medewerking. Zin om mee te doen? De repetities zijn op woensdagavond 26 september, 3 oktober en 10 oktober van 19.30 uur tot 21.15 uur.

Aanmelden kan via e-mail chrnbruggen@hetnet.nl

De kosten van het projectkoor zijn op vrijwillige basis.

Aart Jan de Geus

HERMAN VERBEEK (1)

Uit het archief van Herman Verbeek

In 2017 presenteerde een Pepercommissie haar advies over 'de toekomst van de Peper'. Bij het opschonen van Herman Verbeeks archief dook een artikel op over 'de toekomst van de Peper'. Enkele parallellen tussen het Pepercommissie-advies en Verbeeks artikel zijn opvallend.

Verbeek schreef **in 2011**

Over de Oecumenische Vieringen Groningen in de toekomst

1. Vooraf: dat de OVG elke zondagochtend een viering 'brengt', verdient groot respect. Hoevelen maken dit mogelijk, muziekgroep met koor, voorbereidingsgroepen, theologische adviseurs, organisatoren, makers van liturgie, mededelingenblad, presbyters, bestuur, ledenvergadering, gastsprekers. En dat het hele jaar door.

2. Als in elke groep treedt ook hier het verschijnsel van de gewenning op. Men staat niet meer verwonderd over wat elke zondag wordt opgebracht. Het wordt gewoon. Verschijnselen van stilstand doen zich voor. Een generatie heeft haar spirituele en liturgische vorm gevonden (met alle individuele verschillen van visie en beleven), de gemeente wordt zichzelf genoeg.

Er is wel zorg over verminderd bezoek, het probleem om nieuwe mensen te bereiken, jongeren aan te spreken, maar er is onmacht ontstaan om buiten zichzelf te treden en zich nogmaals te openen en te vernieuwen. In feite sluit de groep zich als een oesterschelp. Inhoudelijk is men modern, tegelijk is men sociaal conservatief, gesloten, statisch, op zichzelf gericht. Heel wat traditionele gemeenten, ook in eigen stad en regio, zijn opener geworden, actiever, wervender. Leden, bezoekers, medewerkers met visie raken vermoeid, teleurgesteld, blijven weg. Stilstand wordt achteruitgang. Langzaam bloedt de gemeente leeg.

HERMAN VERBEEK (2)

3. Een open dialoog over een nieuw élan zou tot besluiten en nieuwe daadkracht moeten en kunnen leiden. Hier volgen enkele overwegingen.

- *De Pepergasthuis-kapel is vertrouwd en heeft sfeer. Maar de ruimte is beperkt, dat zijn ook de nevenruimten. Er zou een grotere ruimte gezocht kunnen worden, waar meer kan, die ook centraal in de stad gelegen is, die ieder kent. Bv. De Aakerk. Te denken valt ook aan het toekomstige Forum aan de Grote Markt. Zondagsmorgens zal daar ruimte genoeg zijn. Er zullen nevenruimten zijn en goede horecavoorzieningen. Een samenkomst krijgt een normaler karakter met minder hoge drempels.*

- *Dat zal ook vorm en inhoud van de liturgie, het programma dus, mede kunnen bepalen. Het echt menselijke en maatschappelijke kan ook bescheidenheid en terughoudendheid betekenen in traditionele, religieuze, christelijke, kerkelijke taal. Niet elke Zondag hoeft er 'Maaltijd' te zijn. Menigeen kijkt daar nog te vreemd tegenaan, men waagt er zich niet aan. Voor de vaste deelnemers is er het gevaar van de vanzelfsprekendheid, de routine, oppervlakkigheid.*

- *De Pepervieringen worden vooral gedragen door amateurs. Maar niet ieder groepsproces van voorbereiding leidt tot een goede dienst. Niet iedere spreker overweger, voorbidder is daartoe geschikt. Organisatorisch zijn vrijwilligers onmisbaar, zij kunnen veel doen. Maar liturgie vraagt ook om deskundigheid, begaafdheid, professionaliteit. Er zouden goede, bekende, spreeksters en sprekers uit het land kunnen worden gevraagd. Ook buiten de strikt kerkelijke en ambtelijke, theologische kringen. Mensen die in de aktualiteit staan of meer zouden moeten staan om het belang en de betekenis van wat zij zeggen en doen.*

- *Aan de vieringen zou ruim bekendheid gegeven kunnen worden. Bv. met kleine advertenties op de voorpagina van de huis- aan huis bladen 'Gezinsbode', 'Groningen', het 'Dagblad van het Noorden'. Persberichten waarin onderwerp en spreker worden aangekondigd, bijzondere muziekuitvoeringen.*

HERMAN VERBEEK (3)

- *Er zou altijd een winkel moeten zijn. Bij elke dienst kan men zo de bezoeker van dienst zijn. Oude en nieuwe uitgaven, opnamen, bundels, toespraken e.d. zijn er verkrijgbaar. Dat is geen commercie, er wordt geen winst gemaakt. Het is service. Men kan er koffie en thee krijgen, maar ook geestelijke hartversterking.*
- *Zo zal er op een eigen website ook te vinden kunnen zijn wat men kan bestellen. Een kleine groep zorgt voor snelle verzending.*
- *Samenwerking met andere gemeenten verdient grote aandacht, b.v. het Studentenpastoraat, de Raad van Kerken. Ook uitwisseling met groepen, koren, in het land, maakt rijker en sterker.*
- *Muziek, zang, is kern van liturgie. In de Peper is die van hoog en zeer creatief gehalte. Er zouden regelmatig, ook financieel gehonoreerde, compositieopdrachten gegeven kunnen worden. De muziek- en koorgroep zou ook meer naar buiten kunnen treden bv. met jaarprogramma's in Oude Groninger Kerken, waarvan de Stichting een agenda publiceert. Dat kan ook met kleinere bezettingen.*
- *Met kleine bezetting zou ook een wekelijkse gezongen vesper kunnen worden gehouden, met veel stilte, rustige samen- en wissel- en voorzang. Ook instrumentale muziek. Bv. woensdagnamiddag om 5 uur in het koor van de Aakerk.*
- *Krachten, tijd en energie die nu aan groepsprocessen voor liturgievoorbereiding worden besteed, zouden ook kunnen vrijkomen voor deelname aan initiatieven en acties in de stad, zoals Vluchtelingenwerk, Amnesty-schrijfavonden, klimaatakties, Voedselwinkel, Fair Trade, Wereldwinkel. Zo zou de OVG een Gemeente kunnen zijn die beweegt, opwekt, deelneemt, helpt, aanjaagt, motiveert, opbouwt.*

Tot slot: een 'gemeente' is er niet omwille van zichzelf. Een deelnemer doet dat niet alleen omwille van zichzelf. Maar om (mee) te delen.

Aart Jan de Geus

DORPSKERKEN (1)

Dorpskerken: *Meaningful in the Margins*

September 2011, ik ben bezig met mijn scriptie voor de master theologie en werk met veel plezier als theologisch medewerker bij de Pepergasthuiskerk. Dan word ik gewezen op een advertentie: de Protestantse Theologische Universiteit is op zoek naar een assistent in opleiding voor een promotieonderzoek naar dorpskerken in Groningen en Brabant. Ik besluit te solliciteren en word aangenomen. Helaas betekent dat ook dat ik moet stoppen met mijn werkzaamheden bij de Peper.

Er volgen jaren van onderzoek, van reizen en ontdekken, van interviews, participerende observaties in en rondom de Groninger kerken van Schildwolde, Hellingwoude, Overschild en Noordbroek en Protestantse kerken in het Brabants Asten en Someren. Ik praat met kerkgangers en kerkverlaters, met lokale bestuurders en mensen van de dorpsvereniging. Allemaal dorpsbewoners die meer of minder met de kerk hebben, maar vaak toch wel een verbondenheid met de dorpskerk voelen. De verbondenheid met de dorpskerk is veelvormig, sommigen zijn nauw betrokken bij de kerkgemeenschap en het kerkelijk leven, anderen zijn helemaal weg van het kerkgebouw en er zijn mensen die zo nu en dan bij evenementen in de kerk komen. Het is ook de moeite waard om te ontdekken op welke plekken buiten het kerkgebouw een kerkgemeenschap zichtbaar aanwezig is: van dorpshuis en school tot feesttent en verzorgingshuis. Bovendien blijken er tal van 'alternatieve kerkplekken' te zijn. Het religieuze dorpsleven is breder dan het kerkelijk leven en omvat adventsvieringen op een openbare basisschool, concerten op Goede Vrijdag, 4 mei herdenkingen, kerstkuiers, diaconale platforms, toneelstukken en exposities.

Zo krijg ik langzamerhand zicht op hoe kerken kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. De rol van kerken in het dorpsleven is nogal eens een blinde vlek: er wordt volop geschreven over de sluiting van dorpscholen en winkels, maar wat betekent het voor de leefbaarheid als kerken verdwijnen? Door samenwerkingsprocessen is er ook in plattelandskerken sprake van schaalvergroting, net zoals in de zorg en het onderwijs. Daardoor worden veel kerken met sluiting bedreigd. Dat roept niet alleen de vraag op wat er met de leegstaande kerkgebouwen moet gebeuren,

DORPSKERKEN (2)

maar ook hoe je als kerk zichtbaar aanwezig kan blijven in het dorpsleven. Het is de kunst voor dorpskerken om de blik naar buiten te richten en te kijken welke ontwikkelingen daar gaande zijn. Hoe worden mensen in hun persoonlijk leven geraakt door sociaaleconomische processen die het plattelandleven veranderen? Hoe ziet het religieuze dorpsleven eruit en kan de kerk daarin mogelijk een rol van betekenis spelen? Met welke (niet)kerkelijke organisaties bestaan raakvlakken als het gaat om thema's als (pastorale) zorg, duurzaamheid, noaberschap, vieren en herdenken? Dit soort vragen kunnen een perspectiefwisseling op gang brengen, waardoor organisatorische vraagstukken - voor even - naar de achtergrond verdwijnen en nieuwe inspiratie opgedaan kan worden.

September 2018, mijn dissertatie *Meaningful in the Margins* is klaar. Binnenkort verschijnt de Nederlandse bewerking *Sporen van God in het dorp, nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland*. En ik ga aan de slag als projectleider van de dorpskerkenbeweging bij het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht (www.dorpskerken.nl) - maar blijf gelukkig wel in Groningen wonen.

Jacobine Gelderloos

PEPERCOLUMN

=====

Pepernoten op mijn zang....

Ik ben er weer eens. Mijn Pepergang op zondag. Ik heb een taak. Ik ben er als eerste. Ik open de poort naar de kerk. Die lucht. De geur. Het is niet echt als vroeger bij Sint Anna in Maastricht. Muffer als in mijn herinnering. Het is nog donker. Snel het licht aan.

Eigenlijk hebben we een merkwaardig kerkgebouw. Een pontificale, meestal ongebruikte preekstoel domineert het centrum, neerkijkend op de kleine tafel waaraan we straks maaltijd vieren. Daarnaast de icoon, waar ik de gedooft waxinelichtjes aansteek. De geur van wierook kan ik slechts visualiseren. Aan de wanden grote doeken van Jan van Loon, gemeenschapsbeelden. En banken als in een oude kloosterkerk. Ze zitten voor geen meter. Ik moet voortdurend op spierkracht mezelf op de plek houden.

Waar ben ik hier. Wat is dit? Wat zoek ik hier?

De ruimte ademt diversiteit van mensen, van geloven. Protestantse, katholieke en humanistische tradities, misschien zelfs atheïstische vinden er een plek. Een thuis?

Ik ben een apart mens. Mijn jonge leven lang zijn mijn aderen doordrenkt van katholieke geuren, kleuren, gebaren, rituelen, levensfilosofieën, visioenen van vrede en vrijheid. De regels en geboden, de dogma's en starre, onwrikbare interpretaties heb ik als niet bij mijn levenszingeving passend achter me gelaten.

En nu betreed ik de Peper. Elke zondag komen hier mensen samen die zoeken naar zingeving. Of ze beleven en vieren er zin, geloof. En geloof het of niet: ik ben een van hen. Ik, een mens die geniet van het ritueel (heel katholiek: puur het ritueel zonder welke inhoud dan ook werkt, doet goed...), geniet van mooie woorden, inspirerend gezang, van het spel en de beelden. Maar zonder enige gedachte aan iets bovennatuurlijks, heiligs, aan traditioneel religieus denken. Gewoon atheïstisch. Niet star. Gewoon ontspannen atheïstisch. Het er zijn geeft zin. Het leven zelf geeft betekenis aan het leven. Ernstig en vrolijk.

Zo kom ik. Zo ga ik soms voor. Zo blijf ik.

Cornelis

UIT HET OOG, NIET UIT HET HART

Als Pepergemeenschap zijn we benieuwd hoe het de jongeren vergaat die vanuit de Peper de wereld intrekken. Ervaren zij nog verbinding met de tijd dat ze nog in de Peper rondliepen? Of speelt dat alles geen rol meer in hun leven. En hoe staan zij nu in de wereld? Wat hebben zij ons nog te zeggen?

25 jaar geleden wandelden wij, mijn ouders, broertje en zus, de Pepergasthuis gemeente binnen en was ik als kind blij met de openheid in religie, spiritualiteit, en samenhang. We pelgrimeerden eens met een lantaarntje voorop gedragen door kinderen overdag van de Peper naar de kapel op het terrein van het St. Maartenscollege.

20 jaren geleden zat ik met mijn vrienden van de Pepergasthuis gemeente op zondag achterin de banken na te genieten van een lange avond lachen en stappen. We pasten op de kleintjes, vergaderden mee over de toekomst van de Peper, droegen soms bij aan vieringen, hadden soms onze eigen viering, en gingen samen weekenden weg naar een klooster. Wij waren en voelden ons een integraal onderdeel van de Pepergemeenschap.

Nu alweer bijna 15 jaren geleden ben ik uit Nederland vertrokken om me in te gaan zetten voor ontwikkelingssamenwerking.

Hoewel de wereld veel armoede en ellende kent, en veel landen en gemeenschappen echt meer en betere steun kunnen gebruiken, ben ik positief gestemd over de toekomst van de wereld.

Want net zoals in de Peper, en de waarden die mijn ouders ons als kinderen hebben meegegeven en ik weer doorgeef aan mijn 2 kleintjes; zie, voel, en ervaar ik elke dag, de kracht die openheid, respect en samenhang brengt wanneer we samen vechten voor één agenda: het beter en meer duurzaam maken van de wereld voor iedereen, met name voor hen die het meest worden vergeten en achterblijven.

Ik wens jullie nog een lange mooie tijd van samenzijn waarover ik met regelmaat verhalen ontvang.

Warme groet vanuit Nairobi,

Ruben Vellenga

VAN DE PEPERTUIN (1)

Dankbaar delen

Wat schijnt de herfstzon prachtig op de tafel in de kerk. Even voordat de dienst begon, droeg ik trots het houten kistje met de groenten uit de Pepertuin door het gangpad de kerk in. Nu zit ik stil te genieten van de zon op de broccoli en de koolrabi, de wijnrank die speels boven het kistje uitsteekt en de ronde worteltjes die mooi kleuren bij de oranje lelies van het boeket.

Ik bekijk het kistje met dankbaarheid. Het is iedere keer een feestje om met elkaar in de tuin te werken.

Ik hou van het leven en het groeien van de sperzieboontjes, groen en zwart, de kleine zoete tomaatjes, de slakken, de courgettes, groot als een onderarm, de rupsen van de koolwitjes, de ene vuistgrote meloen, de knaloranje goudsbloemen en de zachtgele rozen.

De zomer was zó heet, dat we soms 's avonds gingen werken. Grote barsten zaten in de kleigrond. Liters slootwater goten we uit over de tuin. We zaten bezweet onder de parasol en deelden verhalen, meningen, eten en drinken.



In de dienst delen we vredeswensen, brood en wijn. Na de dienst is het tijd om de oogst van de tuin te delen. Ik neem het kistje mee naar de koffiekamer en zie dat de mevrouw die voor de dienst riep: "Ha! Lekker! Bietjes!" al een papieren zak gevuld heeft. De rode kool, de andijvie, de venkel en ook de komkommer, alles wordt uitgedeeld.

Na de dienst fiets ik neuriënd in de herfstzon naar huis. Dankbaar voor alles wat groeit en bloeit en dankbaar voor de tuingroep.

Annemieke Boomstra

VAN DE PEPERTUIN (2)

Samen lunchen uit de Pepertuin

We zetten de traditie voort.

Ook dit jaar organiseren we weer een lunch in de koffiekamer op zondag 23 september aanstaande, na de viering. We nodigen u van harte uit om aan te schuiven die zondag bij een eenvoudige lunch met producten uit de Pepertuin.

Namens Werkgroep Einden der Aarde en de tuindersgroep,

Betty de Groot



PEPERDIGITAAL

Graag brengt de redactie onder uw aandacht dat u zich als digitaal abonnee kunt opgeven.

U krijgt dan de volledige versie van de Peperclip gemaild.

Natuurlijk kunt u op de OVG site ook de Peperclip lezen. Daar kan echter op verzoek van sommige 'auteurs' privacy gevoelige informatie uit zijn gelaten.

Opgave via de redactie: peperclip@ovg-web.nl

PEPERCLIPS IN 2018

nr.6	inleverdatum	27 oktober	verschijningsdatum	4 november
nr.7	inleverdatum	8 december	verschijningsdatum	16 december

VAN DE VOEDSELBANK

2e kwartaal 2018 Stadse Voedselbank Groningen

In het 1° kwartaal van 2018 mocht de Stadse Voedselbank via Pepergangers weer de nodige levensmiddelen ontvangen: o.a.

11 pak koffie, 10 pakjes thee, 6 soep, 6 pasta, 5 dozen Cornflakes, 4 flessen douchegel Douwe Egberts Punten, 4 soep, snoep, 1 haarverf, 4 shampoo, 3 bodylotion, 3 uierzalf, 2 maandverband, 4 pak suiker, 2 curry saus, 3 zout, 4 fles bakolie, 5 broodbeleg en 2 blik zalm.

Hartelijk dank daarvoor!

Voor wie het lastig is om steeds weer producten mee te nemen is het ook mogelijk om een periodiek overschrijving te doen naar de voedselbank, dit kan al vanaf 50 eurocent per maand. De voedselbank koopt daarvan de levensmiddelen die ze nodig hebben, ook moeten er auto's blijven rijden om overgebleven voedsel van de supermarkten te halen. De machtigingen hiervoor liggen op het randje van de lambrisering boven de voedselkrat.

Roel v d Steen en Albert Meems namens de Einden der Aarde

PEPERKORRELS

- Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg.
- Voer eendjes, geen oorlog.
- De herfst heeft kleuren die de zomer niet kent.
- Herfst is het verplaatsen van het licht naar binnen.
- Hier klopt iets niet zei de cardioloog.
- Watertekort: we deden deze zomer toch geen water bij de wijn?
- Een ongeluk zit in een klein hoekje, het geluk zit in de rest.



VAN DE PASTORAATGROEP.....

Pastoraat en vakantie

Pastoraat op vakantie? Dat zou betekenen dat we in de vakantie niet naar elkaar omzien. Gelukkig zijn er in de Peper de zomervieringen. Mensen die dat willen, kunnen elkaar ontmoeten en er voor elkaar zijn.

De presbyters en pastoraatsgroep informeren elkaar over aan- en afwezigheid van de leden. Zo zijn er altijd mensen beschikbaar als het nodig is bij een overlijden of bij andere omstandigheden.

Ik was deze zomer in Indonesië met een groepsreis. Een fijne groep; mensen hadden oog voor elkaar. Je kon je bij iedereen aansluiten en je ook afzonderen, dat voelde goed.

Een mooi voorbeeld van omzien naar elkaar tijdens deze reis was het initiatief van Esther. We waren op bezoek bij een school op Flores waar ik al 5 jaar regelmatig kom. Esther zag het meisje Amel. Amel is 8 jaar en is scheel. Een handicap die haar leven negatief kan beïnvloeden. Dankzij financiële steun van Esther kon Amel met haar moeder naar Bali gaan voor behandeling en aanmeting van een bril. Voor haar ouders was het onmogelijk om dit te financieren, dankzij een gift van Esther kon dat nu wel. Het was mooi om dit "project" te begeleiden als tussenpersoon.

Ondertussen zijn de vakanties voorbij en starten de gewone dingen weer. De pastoraatsgroep vergadert binnenkort weer en we hebben een training van Henk van der Spoel.

Weet u mensen die aandacht nodig hebben of wil je zelf met iemand praten, laat het ons weten. Ook heugelijke feiten horen we graag!

De Pastoraatsgroep regelt de bestemming van de bloemen, we sturen kaarten, bellen mensen of gaan, als mensen dat wensen, op bezoek. We hebben jullie nodig om ons werk te kunnen doen. Schroom ook niet om zelf contact op te nemen met mensen die eenzaam, ziek zijn of wat te vieren hebben. Want: pastoraat zijn we allemaal!

Linda Waanders

PEPERFINANCIËN.....

Collecten 2^o kwartaal 2018

01-04-18	Stichting Vrienden van de Open Hof	567,45
08-04-18	Stichting Inside the Same	296,65
15-04-18	Stichting Het Hamelhuys	353,28
22-04-18	Stichting Make-a-Wish Nederland	317,55
29-04-18	St. Steunfonds broeders van Taizé	273,35
06-05-18	St. Steunfonds broeders van Taizé	348,45
13-05-18	YASAP Steun op West-Timor	264,66
20-05-18	Stichting Vrienden van SKIN	305,42
27-05-18	St. Pelgrimsvrienden van Sint Jacob	182,37
03-06-18	Stichting Inlia	461,97
10-06-18	Nationaal fonds Kinderhulp	320,60
17-06-18	Exodus Nederland	331,65
24-06-18	World Servants	246,40

Bent u geïnteresseerd in de collecteopbrengsten en wilt u dit overzicht niet afwachten? Informeert u dan bij de penningmeester Cees Meinders.

Bent u, of voelt u zich bijzonder betrokken bij een mogelijk collectiedoel: laat het ons weten via tel 050-5347742 of mail; a.meems@kpnmail.nl of gewoon mondeling natuurlijk.



De opbrengst van de deurcollecten: 2^o kwartaal 2018

april	744,95
mei	474,03
juni	428,35

De collectegroep; Albert Meems, Kees Sikkema, Marijke van der Stichtel

PEPERPOEZIE.....

THUISREIS

het leven is een feest
heb ik eens gezegd
maar al snel hing de vlag halfstok,
weliswaar bij de burens
maar ook bij ons was
het feest te snel voorbij

ik struikelde
miste de trein
de winkel was gesloten
de afspraak ging niet door

toch heb ik mijn weg gevonden
na omleidingen, omwegen
en doodlopende stegen
ben ik ongeveer aangekomen

ik werd niet verwelkomd
omstanders herkenden me niet
ik had geen aanspraak
alleen maar vertrouwen

dit is nu mijn thuis in 't leven
hier ken ik de verboden en de regels -
zwerfers rondom huis of hoven
boulevard, achterbuurt, of paleis -
ik ga niet weg, hier blijf ik wonen
mijn eigen plek, mijn aardse paradijs

*Johan Vermeulen
juni 2018*

DE KINDERPAGINA

Waarom doe jij wat je doet?

Waarom zit jij op voetbal en niet op turnen? Waarom ga jij elke week naar pianoles en niet naar paardrijden? Ga jij als je thuiskomt buitenspelen, je huiswerk doen of ga je gamen? Hoe bepaal jij wat je met je tijd doet? En bestaat er zoiets als de juiste keuze? Nu de zomer voorbij is en alles weer begint, is het misschien verstandig om even na te denken over hoe jij je tijd – buiten school – invult.

Misschien ken je dat liedje over Kortjakje? Kortjakje is dat meisje dat precies weet wat ze elke dag gaat doen: ze ligt altijd in haar bed, behalve op zondag want dan gaat ze naar de kerk.... Best raar, toch? De meeste mensen staan juist elke ochtend vroeg op, behalve op de zondag. De zondagochtend is nu juist zo'n ochtend om lekker lui in je bed te liggen of in je pyjama te hangen op de bank.

Waarom zit jij dan soms toch op zondagochtend, net als Kortjakje, in de kerk? Vind je het leuk om te zingen, ontmoet je er vrienden of heb je helemaal geen keuze en moet het gewoon van je ouders?

Als je het interessant vindt om na te denken waarom je doet wat je doet, moet je op 23 september zeker naar de kerk komen. Want op die zondag komt er een sociaal psycholoog langs in de Peper. Een psycholoog is iemand die voor z'n werk nadenkt over het gedrag van mensen, en een sociaal psycholoog is iemand die nadenkt over het gedrag van groepen mensen. Misschien kan hij ons uitleggen waarom wij op zondag in de Peper zitten en of dat een goede keuze is.

Annemieke ter Brugge

PEPERINFO

=====
Redactie: Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma
E-Mail: peperclip@ovg-web.nl
Internet: www.ovg-web.nl



Stichting O.V.G.

Iedere zondag is er een viering in de Pepergasthuiskerk om 10.30 uur.

Contactadres voor informatie over de vieringen:

Secretariaat OVG - Koos van Huis - secretaris@ovg-web.nl

Financiële bijdrage OVG

Wilt u een bijdrage storten om de vieringen in de Pepergasthuiskerk te kunnen voortzetten? Het rekeningnummer is: NL03 RABO 0385 1260 85 / Stichting Oecumenische Vieringen Groningen / Winschoten – penningmeester@ovg-web.nl

Peperpraktisch

Ben je nieuw in de Peper of kom je al lang in de Peper en vind je het prettig dat je Pepergangers kunt benaderen of dat zij jou kunnen benaderen, meld je dan aan bij Peperpraktisch: adressen@ovg-web.nl. Dit is een databank met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van Pepermensen. Incidenteel ontvang je berichten via de pepermail, bijvoorbeeld bij het overlijden van Pepergangers. Dit is ook het emailadres voor adreswijzigingen of het opvragen van een adressenlijst.

Pastoraatsgroep

De Peper heeft een pastoraatsgroep van vijf mensen. Voor een persoonlijk gesprek kunt u bij hen terecht. Zij bieden u een luisterend oor. Spreek gerust een van hen aan, als u er behoefte aan heeft om vertrouwelijk met iemand te praten. Misschien eenmalig, maar het kan ook vaker. Over gebeurtenissen in uw leven die u bezighouden. Over wat u na aan het hart ligt. Over uzelf. U kunt telefonisch contact opnemen of per e-mail. Meer informatie vindt u in de folder Pastoraat deze ligt bij de uitgang. of op www.ovg.nl



Wiebe Schoonhoven Corrie vd Zee Linda Waanders Herman Boiten Witske Bodewitz

Presbyterium Wilt u een aanvraag doen voor doop, belijdenis, een rouw- of trouwdienst, neem dan contact op met het presbyterium via: Sietse Wijnstra - presbyterium@ovg-web.nl