



ZONDAGSBRIEF

Pepergasthuiskerk

Zondag 4 oktober 2015

Over de viering

Deze viering is voorbereid door Adriana Kelling, Doutsen Dijkstra, Hans Roldanus, Tom van Bochove, Wim Timmerman, Magrietha Visser, Frits Kelling en Witske Bodewitz (overweging).

Het koor van de Pepergasthuiskerk wordt geleid door Wim Opgelder. Piano: Peter Rippen.

De kinderviering (voor kinderen vanaf 4 jaar) wordt geleid door Anoesjka van der Broek.

In het liturgisch centrum hangt onder de gedachtenislamp een ikoon van de Christus Pantocrator, het is de Christus die met ontferming naar de mensen kijkt. Een ieder kan vóór de viering een kaars aansteken. Gebedsintenties kunt u leggen op het schaalpje op de tafel, deze worden meegenomen in de voorbeden.

De collecte

Het land dat ik achterliet bestaat niet meer.

Besan (26) was in Syrië een getalenteerde journalist. Ze versloeg in het geheim de Syrische revolutie. Maar toen de overheid een collega oppakte en vermoordde, vluchtte ze naar Egypte. Toen het ook daar te gevaarlijk werd, zag ze geen andere mogelijkheid dan op een overvolle boot de Middellandse Zee over te steken. Ze overleefde een helse overtocht en woont nu in Nederland. Ik ben dankbaar dat ik nog leef en hier woon. Maar ook hier voer je als vluchteling een dagelijkse strijd: de strijd om een nieuwe identiteit te vinden. Want als vluchteling raak je die kwijt. Het is een misverstand dat mensen uit Syrië graag naar Europa willen. Als je écht vreest voor je leven, wil je maar een ding: overleven. Het maakt niet uit waar. Mensen die zeggen dat Nederland geen asielzoekers moet opnemen, maakten me eerst boos. Nu denk ik: het is jouw land, het is jouw recht om zo te denken. Aan de andere kant: hoe kun je nee zeggen als je iemand in levensgevaar kunt helpen? In Syrië had ik een plaats in de samenleving, hier ben ik een van de duizenden vluchtelingen. Je verliest iets wezenlijks van jezelf. Ik moet op nul beginnen. Gelukkig krijg ik hulp van VluchtelingenWerk. Sinds ik woonruimte heb, zoek ik de vrijwilligers vaak op: voor het invullen van verzekeringspapieren of mijn huurcontract. Maar ook voor hulp bij het leren van de Nederlandse taal. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar: NL60 INGB 0000 1234 88 t.n.v. .Vluchtelingenwerk Nederland .

Meer info is beschikbaar op www.vluchtelingenwerk.nl/

Deurcollecte

Ook de deurcollecte wordt u van harte aanbevolen. Deze wordt direct gebruikt voor het bekostigen van de vieringen, zoals de liturgieën en de bloemen. De Peper ontvangt geen subsidies uit andere bronnen en daarom wordt uw bijdrage in het mandje bij het uitgaan van de kerk bijzonder gewaardeerd. Uw bijdrage is ook welkom op rekening NL03 RABO 0385 1260 85 tnv Stichting Oecumenische Vieringen Groningen, Postbus 257, 9670AG Winschoten

Na de viering

In de hal bij de koffiekamer ligt een schrift waarin u een reactie op deze viering kunt schrijven.

Iedereen is uitgenodigd om na de viering koffie, thee of limonade te drinken in de ruimte achter de kerk.

Ontmoetingstafel

U bent van harte uitgenodigd aan de 'ontmoetingstafel' onder het schilderij van Geertrui Capsicum in de koffiekamer. Bent u nieuw of te gast in de Peper, of hebt u niemand om mee te praten, dan treft u daar meer mensen en ook de gastheer of gastvrouw van deze zondag, herkenbaar aan hun blauwe button. Zij maken u graag wegwijs.

Inzameling voor voedselbank

Producten van de maand oktober:

Koffie, Koffiepads en Thee

De krat staat klaar naast schouw in de Regentenkamer.

U kunt nu ook een machtiging invullen voor een donatie.

Kerk en kroeg

Op zondag 11 oktober zijn **oude** en **nieuwe** Pepergangers weer uitgenodigd voor een (hernieuwde) kennismaking in "La Brasse" in de Poelestraat.

Samen een kop koffie of thee drinken (wel op eigen kosten helaas) en elkaar ontmoeten. Kom je ook?

Meteen na de viering verzamelen we bij de pomp. Wil je eerst nog naar de koffiekamer en later aansluiten.....dat is ook prima.

Vriendelijke groet, Karin en Lida

Voor info; Karin Heesen; 050-5427032 karin@heesen.eu.

Aankondiging Lunch van de Pepertuin 18 oktober

Op zondag 18 oktober is het zo ver. De koffiekamer wordt tegen 12 uur weer ingericht als gezellige eetzaal. De hele zomer heeft u al kunnen genieten van de oogst uit de Pepertuin. Tijdens de lunch van de Pepertuin zullen we soep en brood serveren. U/Je bent van harte uitgenodigd om mee te eten. Je hoeft je niet van te voren op te geven. Werkgroep Einden der Aarde en de Tuingroep

Sint Franciscus Vespers = echo van eeuwigheid =

4 okt Salvator-Maria kerk, H. Siccamasngl 16.30

Koor Vocare o.l.v. Chris Fictoor

Vespers Schoonheid met een ziel

4 okt Cantatedienst Nieuwe Kerk 17u

11 okt Psalmenvesper Martinikerk 17u

18 okt Evensong Nieuwe Kerk 17u

25 okt Taizé Martinikerk 17u

Meedoen in de Peper?

In de Peper bedenken we samen hoe we willen vieren en wat we willen doen. Ieders inzet is daarbij nodig. Als u een keer mee wilt werken aan een viering, meld u dan aan bij Ale Bakker (ale.bakker47@gmail.com). Zij kan u informeren over de verschillende mogelijkheden. Zie ook www.ovg-web.nl voor uitgebreide informatie.

Bloemengroet

Voor (suggesties voor) de bloemengroet kunt u contact opnemen met de pastoraatsgroep (Witske Bodewitz) 050-5797923 of mail

via bloemen@ovg-web.nl

Liturgie, zondagsbrief en Peperclip

Inleveren liturgie voor zondag a.s.:

tot maandag 20.00 uur bij Ineke Molenkamp:

via liturgie@ovg-web.nl

Inleveren mededelingen voor zondag a.s.:

tot maandag 20.00 uur bij Mariëlle Thorbecke:

via zondagsbrief@ovg-web.nl

De zondagsbrief is bestemd voor korte mededelingen die de vieringen of de periode kort daarna betreffen. Voor andere mededelingen wordt verwezen naar de Peperclip. Inleveren kopij vóór **3 oktober a.s.**

via peperclip@ovg-web.nl